



**Vredesdag 16 september 201, 9:30 uur
EREDIENST met afscheid en (her-)bevestiging
van ambtsdragers**

Thema: *Geloven in Vrede*

Orgelspel

OM TE BEGINNEN

Woord van welkom

De twee kaarsen van Woord en Wereld op tafel worden ontstoken aan het licht van de Paaskaars.

Stilte In de consistorie bidt de ouderling van dienst om een zegen over deze eredienst. Daarna komen de ambtsdragers en medewerkers binnen.

De gemeente gaat (zo mogelijk) staan onder het voorspel van het aanvangslied.

Aanvangslied: Lied (psalm) 139: 1 en 8

Bemoediging en drempelgebed

- O. Onze hulp is in de naam van de Heer
A. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.
O. Onder uw hoede, God, delen wij de ontmoeting met U en met elkaar.
A. GEEF ONS UW VREDE.
O. Onder uw vleugels zoeken wij vrede, de gemeenschap door uw geest.
A. GEEF ONS UW HEIL.
O. Dat wij het leven delen met U en met elkaar en in vrede samen leven op hoop van zegen.
A. GEEF ONS UW LIEFDE.
O. We vieren hier uw liefde voor deze wereld en voor ons allen
A. DOOR JEZUS CHRISTUS, AMEN.

De gemeente gaat zitten

Kyriëgebed

Glorialied Lied 705: 1 en 3

Groet

- v: De Heer zal bij u zijn!
g: DE HEER ZAL U BEWAREN!

RONDOM HET WOORD

Gebed

Kinderlied Lied 397 (3x)

Moment met de kinderen

De kinderen gaan naar de kindernevendienst

Schriftlezingen: Psalm 134 en Marcus 9:14-29 (NBV)

Zingen: Lied 1010: 1, 2 en 4

Preek

Orgelspel

Zingen: Lied 1014

De kinderen komen terug uit de kindernevendienst.

DIENST VAN AFSCHEID EN (HER-) BEVESTIGING AMBTSDRAGERS

Afscheid van ouderling Jeanne Verhoeff

Zingen: Lied 970: 1

Teken van dank

Inleidende woorden *De drie ambtsdragers komen naar voren*

Herbevestiging van Henk van der Sar als ouderling-kerkmeester met een speciale taak (voorzitter van het College van Kerkrentmeesters van de PGZ)

Vragen en antwoord

Zegen met handoplegging

Zingen: Lied 970: 2

Bevestiging van Hetty Meiberg-Ottersberg als diaken en Henk-Jan Kamphuis als ouderling

Vragen en antwoord

Zegen onder handoplegging

Aanvaarding en verwelkoming door de gemeente (*staande*)

v: Gemeente, wilt u deze ambtsdragers omringen met liefde en gebed en hen hooghouden in hun ambt?

g: JA, DAT WILLEN WIJ VAN HARTE!

Zingen (*staande*) Lied 970: 3 en 4

Verwelkoming

Afscheid van stagiaire Christine Pilon

Zingen Lied 970: 5

Teken van dank

DIENST VAN DE BARMHARTIGHEID

Diaconale en pastorale mededelingen

Gebeden

- Dankgebed en voorbeden,
Na 'zo bidden wij tot U' antwoorden wij elke keer zingend met
Lied 368g "Adem van God, vernieuw ons bestaan."
- Stil gebed
- Gezongen Onze Vader: Lied 369b

Inzameling van de gaven:

1^{ste} rondgang: Het werk van de diaconie

2^{de} rondgang: De voortgang van het kerkelijk leven

Tijdens de collecten zingen we Lied 417 "Frieden, Frieden" (uit Taizé) 5x.

ZENDING EN ZEGEN

Slotlied (*staand*): Lied 415: 1 en 2

Zending en zegen met gezongen be-aming: Lied 415:3

Uitgangscollecte: Exploitatie PGZ

Je hoort wel eens: 'Alles is niet meer zoals het vroeger was'. Dat is een waarheid als een koe die ook voor de Protestantse Gemeente Zwolle geldt. De ledenaantallen dalen en daarmee de inkomsten ook. Des te groter de uitdaging om hierin geen neerwaartse spiraal te zien maar een opdracht om samen op zoek te blijven naar waar het bij het kerk zijn om gaat. We zijn er immers niet alleen voor onszelf, maar om de Heer van de kerk te dienen, de lofzang gaande te houden en om medemensen tot steun te zijn. Dat is vandaag de dag best ingewikkeld, maar we gaan ervoor. U toch ook?

Uitgangscollecte 23 september 2018: Onderhoud kerkgebouwen

Na afloop van de dienst kunt u de ambtsdragers en stagiaire de hand drukken in zaal 2.

Reacties op deze dienst: raaderedienst@advertskerk.nl. U kunt ook contact opnemen met de voorganger.

MEDEDELINGEN

zie ook www.advertskerk.nl

ZONDAG 16 SEPTEMBER 2018

09:30 uur *BEVESTIGING AMBTSDRAGERS*

Voorganger ds. Hans Tissink

Ouderlingen Arend van de Beld / Ton Kamphuis

Diaken Joke Gosker

Orgel Kees Kuiper

Koster Henk Tienstra

19:00 uur GROTE of SINT MICHAËLSKERK – *Start Vredesweek*

Voorganger Robert Kanning en Els Rademaker-Vos

ZONDAG 23 SEPTEMBER 2018

09:30 uur Voorganger ds. Peter Breure

19:00 uur GROTE of SINT MICHAËLSKERK – *Michaëls Cantateviering*

Voorganger ds. Iemke Epema

1. Pastorale mededelingen

Zieken

Op internet worden geen namen en adressen vermeld.

2. Bloemengroet

Op internet worden geen namen en adressen vermeld.

3. Zondag 16 september: bevestiging ambtsdragers

De kerkenraad is blij dat vandaag 2 gemeenteleden in het ambt van diaken en ouderling kunnen worden bevestigd. Tevens zal er een ouderling worden herbevestigd en nemen wij van een ambtsdrager afscheid.

Mevrouw H.C.A (Hetty) Meiberg-Ottersberg wordt als diaken bevestigd en de heer Henk-Jan Kamphuis als ouderling. De heer Henk van der Sar wordt herbevestigd als ouderling-kerkrentmeester met speciale taak, namelijk als voorzitter van het College van Kerkrentmeesters. Mevrouw Jeanne Verhoeff legt haar taak na zes jaar ouderlingschap neer.

Ondanks deze wisselingen is er trouwens nog plaats in de kerkenraad voor meer ambtsdragers. Iets voor u of jou?

4. Afscheid van onze stagiaire Christine Pilon

Vandaag nemen we afscheid van Christine Pilon. Ze liep afgelopen jaar vanuit hogeschool Windesheim stage in de Adventskerk. Zij verdiepte zich in pastoraat, eredienst, toerusting en missionair werk. We wensen haar Gods zegen toe in haar verdere studie en werk.

5. Vanavond 19.00 uur opendeurdienst m.m.v. Promise.

Bron van Levend water is het thema van deze dienst. We gaan samen op zoek naar onze Bron van Leven. Wat inspireert ons? Wat houdt ons bezig? Waar halen wij onze kracht vandaan? Is het de stilte, een tekst, een melodie...? Samen met Promise willen we hier mee bezig. Zij zullen hun liederen laten horen! Iedereen jong en oud, is van harte welkom. Na afloop is er gelegenheid om koffie te drinken en na te praten. We hopen je te zien en neem gerust iemand mee!

Promise zoekt een pianist wil begeleiden bij optredens (6 of 7 keer per jaar) en af en toe een woensdagavond voordat we optreden. Verdere informatie is te vinden op onze site www.promise-zwolle.nl

6. VOORZITTER GEZOCHT

Op 1 oktober zal onze voorzitter van de kerkenraad, Arend van de Beld, zijn functie neerleggen. Hij zal binnen afzienbare tijd gaan verhuizen. Dat stelt de kerkenraad voor de uitdaging om op korte termijn iemand te vinden die - al dan niet tijdelijk - het voorzitterschap van de kerkenraad op zich wil nemen. Kent u een kandidaat? Of bent u een kandidaat? We horen het graag. U kunt dan in contact treden met de scriba (scriba@adventskerk.nl) of één van onze predikanten.

7. Informatieavond 5 oktober 2018 in SIO zaal 9

Op 5 oktober is er een informatieavond over een diaconale jongerenreis naar Israël en de Westbank. Heb je belangstelling om mee te gaan en ben je in juli 2019 tussen de 18 en 25 jaar? Neem dan contact op met Gerrit Groenink groeninkgerrit@gmail.com of Anneke van der Meulen, anneke@chayareizen.nl / 06 53720539.

8. HEILIGE HUISJES - HET VERVOLG

Voor de zomer heeft de kerkenraad u geïnformeerd over het project Heilige Huisjes binnen de PGZ. Als u het niet meer zo goed weet, dan kunt u het op internet nakijken. Zie www.heiligehuisjeszwolle.nl. In het najaar zullen de plannen stap voor stap concreet worden. De projectleiding hecht eraan dat iedereen op hetzelfde moment dezelfde informatie ontvangt. Daarom is er een planning gemaakt voor de PGZ als geheel.

Op donderdagavond 4 oktober worden in de Jeruzalemkerk de **voorlopige plannen** bekend gemaakt in een bijeenkomst voor alle wijkgemeenten.

Op donderdag 15 november wordt in de Jeruzalemkerk een gemeenteberaad gehouden voor alle wijkgemeenten met als doel het kennen en horen over het definitieve voorstel. Tussen 4 oktober en 15 november wordt alle commentaar verwerkt. De avond op 4 oktober biedt dan ook de mogelijkheid om als gemeente van de Adventskerk in een aparte ruimte te spreken over de plannen die eerder op de avond bekend worden gemaakt. Zowel de bijeenkomst op 4 oktober als op 15 november beginnen **om 19:30 in de Jeruzalemkerk**. De kerkenraad roept u op om aanwezig te zijn!

9. KICK-OFF ONTMOETINGSHUIS, DINSDAG 18 SEPTEMBER 2018 IN HET VLIEGENDE PAARD

Op **dinsdagavond 18 september 2018 om 18.30 uur** begint het nieuwe seizoen van de pioniersplek **Ontmoetingshuis Moderne Devotie**.

We beginnen deze eerste avond met een speciale kick-off. Na een warme maaltijd zal ds. Hans Tissink in de bovenzaal van studentencafé Het Vliegende Paard (Voorstraat 17-19 8011 MK ZWOLLE) de deelnemers iets vertellen over zijn nieuwe boekje '**Ontmoetingen met Moderne Devotie. Mediteren met Thomas a Kempis**'.

Hij laat ons aan de hand van diverse oefeningen kennismaken met enkele spirituele levenslessen van Thomas a Kempis. Ook kijken we naar de actualiteit van deze middeleeuwse hervormingsbeweging. Het boekje leent zich zowel voor persoonlijk gebruik als voor gesprekken in de groep. Ook leden van gesprekskringen die nieuwe inspiratie willen opdoen, zijn van harte welkom.

Het kennismakingsaanbod is 10 euro p.p. voor boekje, maaltijd, koffie en thee. Verdere info en aanmelding graag via de website:

www.ontmoetingshuismodernedevotie.nl. Daarin staat ook het nieuwe programma 2018-2019.

10. ZATERDAG 6 OKTOBER IN ZAAL 2 VAN SIO; 18:15-20:30 UUR

Tijdens deze dienstenveiling worden diensten/talenten geveild. Iets waar je goed in bent en dat met anderen wilt delen. Denk bijvoorbeeld aan het maken van een lekkere maaltijd, een Excelcursus aanbieden of samen zeilen.

Kavels bekijken kan via <https://akdv.nl>

Kavels aanbieden kan tot **23 september** ook via **deze site** moet je dan eerst inloggen. Via de site kun je vergeten inloggegevens opvragen, maar makkelijker inloggen gaat via de mail die je (waarschijnlijk) in de laatste weken hebt ontvangen met daarin een directe link waarmee je meteen ingelogd bent in de site en met verdere inloggegevens.

Vooraf aan de veiling is er een **warme maaltijd** voor wie dat wil.

Aanvang 17:00 uur. (Zie ook volgende mededeling.) Als je komt, graag even aanmelden via: diaconie@adventskerk.nl

Voor de jeugd is er om **15.30 uur VOSSENJACHT** en tijdens de dienstenveiling film in zaal 9. *Voor de vossenjacht zoeken wij nog iemand die vos wil zijn.*

Lijkt jou/u dit leuk: . meld je dan aan bij Annieke Korterink schipper83@gmail.com

Voor vragen mail ak.dienstenveiling@gmail.com

11. WIJ GELOVEN IN DELEN.

Van **26 september tot en met 6 oktober a.s.** wordt de **Week tegen de Eenzaamheid** georganiseerd. Deze activiteit is opgezet door 8 landelijke organisaties, waaronder Humanitas, Leger des Heils, Nationale Vereniging de Zonnebloem en rest van Harte.

Binnen de Adventskerk hebben de ouderlingen en diakenen, geïnspireerd door het Evangelie, besloten hierbij aan te sluiten en wel in de vorm van een **gemeenschappelijke maaltijd op zaterdag 6 oktober om 17.00 uur in SIO**, waarvoor wij u van harte uitnodigen. Mocht u iemand kennen voor wie u meent dat zo'n maaltijd een prettig uitje is, nodig die dan (ook) en kom samen meegenieten. Wij kunnen ons leven delen met elkaar.

Deze maaltijd vindt plaats voorafgaande aan de Dienstenveiling. Tijdens de veiling kan men zich aanmelden voor activiteiten, die georganiseerd worden door gemeenteleden voor gemeenteleden. De activiteiten bieden een mooie gelegenheid om elkaar, door het hele jaar heen, te ontmoeten.

Hoewel de dienstenveiling los staat van de maaltijd en u ook belangstelling heeft voor de Dienstenveiling, dan bent u natuurlijk van harte welkom op de veiling, die om 18.15 uur begint.

U kunt zich voor de maaltijd opgeven via de mail: diaconie@adventskerk.nl of telefonisch bij Anna Oldenkamp, tel. 038-4661645.

12. PARALLELKERKDIENTST - BEZOEK UIT SCHWERIN GEA KRAMER

In het weekend van 12 tot en met 14 oktober 2018 ontvangen we bezoek vanuit de Petrusgemeinde in Schwerin, onze partnergemeente in Duitsland. Op zondag zijn de bezoekers uiteraard aanwezig in de parallelkerkdienst . In beide erediensten zingen we dezelfde liederen. De gekozen bijbelteksten komen overeen.

Wie heeft er belangstelling om de Parallelgottesdienst in Schwerin bij te wonen?

Voor ***informatie en opgave***, neem contact op met Gea Kramer, 06-10619991, geakramer17@outlook.com

13. 18+GESPRESKRING

Ben je 18 jaar of ouder en vind je het leuk om met leeftijdgenoten te praten over wat diepere zaken van het leven? Vragen als: Wat bezielt mij? Wat verlang ik? Wat geloof ik? En wat betekent godsdienst eigenlijk voor mij? Dan is de 18+gesprekskring vast iets voor jou. We gaan weer beginnen op

zondagavond

30 september 2018. Van harte welkom om 19.30 uur ten huize van ds.

Hans Tissink, Dantzigstraat 4. Meer info: 038-3374406 of

hanstissink@hetnet.nl