



**Zondag 21 oktober 2018, 9.30 uur**

De vreze des Heeren is het beginsel der wijsheid  
Zo klonk het eertijds

**Wijsheid begint met ontzag voor de Heer**  
Zo staat het in de Nieuwe Bijbelvertaling

## **Orgelspel**

Woord van welkom

Zingen Psalm 111 1, 2, 4

Openingswoorden

Woorden van wijsheid...

Gebed

Zingen Lied 329, driemaal

*Kinderen komen naar voren om naar de kindernevendienst te gaan*

Inleiding op de lezing

Spreuken 8: 1 - 11

Zingen Lied 846

Teksten voor de preek

Preek

Gezang 95 Liedboek voor de Kerken

Gebeden

Zingen Psalm 111: 6

## Inzameling van de gaven

1<sup>ste</sup> rondgang: diaconie

De eerste, de diaconiecollecte is bestemd voor de hulp aan de slachtoffers van de aardbevingen en tsunami op Sulawesi. Er zijn op dit eiland meer dan duizend doden, tienduizenden gewonden en honderdduizenden ontheemd. Er is dringend behoefte aan drinkwater, medicijnen en onderdak. Daarom deze collecte.

U kunt uw bijdrage ook per bank overmaken. Het rekeningnummer is: NL02 FVLB 0699 5433 20 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Zwolle. Alvast hartelijk dank.

2<sup>de</sup> rondgang: voortgang van het kerkelijk werk

*Kinderen komen terug uit de kindernevendienst*

*De kleine kinderen uit de crèche kunnen worden opgehaald.*

Zegen: lied 430: a en c

## Uitgangscollecte: Stichting Voor Elkaar Zwolle

De eindcollecte is bestemd voor der Stichting Voor Elkaar Zwolle. Deze stichting is ook bekend als SchuldHulpMaatje. Voor Elkaar helpt vanuit de verbondenheid tussen inwoners van Zwolle. Met diverse projecten wordt schuldenproblematiek voorkomen of wordt gezocht naar het oplossen daarvan. Ook draagt men bij aan een betere aansluiting tussen werkzoekenden en de arbeidsmarkt. Tevens is er hulp voor statushouders.

In zaal 2 is gelegenheid elkaar te ontmoeten. Er is koffie, thee en limonade.

---

### Mededelingen Adventskerk (zie ook [www.Adventskerk.nl](http://www.Adventskerk.nl))

---

21-10-18

09:30 uur	Voorganger	ds. Ale Pietersma
	Ouderlingen	Peter Izeboud / Herman Klaseboer
	Diaken	Henk Mak
	Organist	Ton Lans
	Koster	Rob van Harten

---

16:30 uur GROTE of SINT MICHAËLSKERK  
Michaëlsviering: Vesper

Liturg Ds Harm Bousema en Els Rademaker-Vos

---

28-10-18

09:30 uur Voorganger Ds Nelleke Eygenraam

16:30 uur GROTE of SINT MICHAËLSKERK  
Michaëlsviering m.m.v de cantorij

Liturg Ds Nelleke Eygenraam

---

## Pastorale mededelingen

### Zieken

*op de website worden geen namen vermeld*

#### 1. Bloemen

*op de website worden geen namen vermeld*

#### 2. Niet beschikbaar

Tot en met zondag 28 oktober 2018 is ds. Hans Tissink niet beschikbaar. Voor dringende zaken kan een beroep worden gedaan op ds. Nelleke Eygenraam

#### 3. Ambtsdragers

De kerkenraad is verheugd dat twee gemeenteleden zich beschikbaar hebben gesteld om ambtsdrager te worden. De heer *Bert Haaksma* en mevrouw *Monique Bruins Slot* zijn beschikbaar om ouderling respectievelijk diaken te worden. Indien er geen wettige bezwaren worden ingebracht bij de scriba (scriba@adventskerk.nl), dan worden zij DV 28 oktober 2018 in de morgendienst bevestigd. In deze morgendienst zullen tevens *Akkie van Voornveld - ter Haar* en *Bertine Borninkhof- Gunnink* de belofte van geheimhouding afleggen. Zij zullen als pastorale medewerkers een taak vervullen in onze gemeente. Tenslotte zal op 28 oktober ook *Arend van de Beld* van zijn ambt worden ontheven. Zoals hij in Kerknieuws heeft toegelicht, zal hij zich elders gaan vestigen.

#### 4. De diakenen in de kerkdienst

U bent eraan gewend dat in iedere dienst er een diaken is die deelneemt in de gebeden en daarna een rol speelt in de collecte. Binnen de diaconie en de kerkenraad leeft de mening dat best duidelijker naar voren mag komen dat de dienst van de gaven een erg belangrijk onderdeel is van onze viering. Denk daarbij bijvoorbeeld aan wat er staat in Handelingen 2:44 en volgende over de eerste gemeente. De kerkenraad heeft, na advies van de Raad Eredienst, dan ook besloten dat de diaken van dienst voortaan de collecten vooraan in de kerk in ontvangst zal nemen en dat in het gebed voorafgaand aan de collecte er ruimte is om het collectiedoel te benoemen. De kerkenraad heeft besloten dit met ingang van de Adventstijd 2018 in te voeren.

#### 5. Alarmknop

Van een gemeentelid ontvangen wij een (overbodige) alarmknop, die wij gratis ter beschikking mogen stellen.

Het gaat om een FXA-90 Persoonlijke GSM alarmknop, in geval van nood eenvoudig te bedienen en zonder maandelijkse abonnementskosten.

Alle details zijn op de internetpagina van dit product na te lezen.

Indien U belangstelling hebt even contact opnemen met Gerard ter Avest (038-4655186 of [g.avest@planet.nl](mailto:g.avest@planet.nl))

#### 6. Volgende week zondag 28 oktober

Nu al voor iedereen een hartelijk welkom in de Wind in de zeilen-dienst volgende week zondag 18 oktober om 9:30 uur. Het thema is: 'Met andere ogen'. Als je niet kijkt met andere ogen, zul je niet zien hoe God werkt in mensen. Dan zie je ook niet welke mogelijkheden er zijn en wat jij zelf daaraan kan bijdragen. Twee pastoraal medewerkers en twee nieuwe ambtsdragers worden aan de gemeente voorgesteld (zie ook mededeling 3) en we nemen afscheid van de Arend van de Beld als voorzitter van de kerkenraad. 'Met andere ogen' - met muziek en zang, met woord en gebaar, speels en serieus. Iedereen is welkom!

## **7. Lezing ds. de Jong in Ontmoetingshuis MODERNE DEVOTIE op dinsdag 30 oktober 2018**

Het Ontmoetingshuis Moderne Devotie komt weer bijeen op dinsdagavond 30 oktober 2018 om 18.30 uur in café 'Het Vliegende Paard' (Voorstraat 19). Deze avond ontvangen we als gastspreker ds. Henk de Jong, voormalig predikant te Windesheim. Ds. de Jong schreef vorig jaar een mooi boek over Vincent van Gogh en de Navolging van Christus, getiteld 'Dat boek is subliem'. Voordat Vincent van Gogh schilder werd, wilde hij dominee worden. In zijn 'evangelische' periode raakte hij enthousiast over de mystieke bestseller van Thomas a Kempis. Ds. de Jong zal ons iets vertellen over de invloed van de spiritualiteit van Thomas a Kempis op onze beroemde Hollandse schilder. De bijeenkomst begint met een warme maaltijd om 18.30 uur. Na de lezing en het gesprek eindigen we rond 20.45 uur met een korte viering. De kosten bedragen €7,50. Zie de website voor verdere informatie en aanmelding: [www.ontmoetingshuismodernedevotie.nl](http://www.ontmoetingshuismodernedevotie.nl) . Van harte welkom.