

Voorwoord bij het programma-aanbod 2018-2019

De Raad V&T van de Adventskerkgemeente heeft weer een uitgebreid en divers programma kunnen opstellen. Het seizoensoverzicht vindt u op de volgende pagina's. Graag wijzen we u op enkele bijzonderheden: het hele aanbod is ontstaan in samenspraak met de Oosterkerk en met de reeds bestaande contacten met de rooms-katholieke parochie.

De in het programma genoemde activiteiten vallen onder verantwoordelijkheid van de wijkkerkenraad met uitzondering van activiteiten die door de Oosterkerk worden georganiseerd.

De Raad V&T dankt alle bedenkers en aanbieders van ideeën hartelijk. Wij denken een mooi programma te hebben voor het komende seizoen en hopen dan ook op een grote deelname aan de diverse activiteiten van uw kant. Als u suggesties heeft voor het komende seizoen kunt u die voor februari 2019 doorgeven aan het secretariaat:
raad.vent@adventskerk.nl

Voor alle activiteiten die buiten de Adventskerk of het SIO-gebouw plaatsvinden geldt verzekeringstechnisch deze regel, dat deelname aan de betreffende activiteit voor eigen risico is.

Namens de Raad V&T,

Christa Westerhof

GROEPEN DIE 'ZICHZELF REGULEREN'

1. 30 + gespreksgroep

- Adventskerk

Eens per maand komen we als groep 30+ op zondagavond bij elkaar. Met elkaar gaan we in gesprek over thema's rond het geloof, zingeving en levensvragen.

De gespreksgroep wordt de ene keer begeleid door Ds. Hans Tissink, de andere keer bereidt iemand uit de groep de avond voor.

Ben je benieuwd geworden naar de 30+ groep, wil je graag een keer sfeer proeven, of heb je misschien nog vragen, neem gerust contact op met Annieke Korterik; 038-7851750 of schipper83@gmail.com

De eerste gespreksavond in het nieuwe seizoen is op zondagavond 24 september om 19:30. We zijn deze avond welkom bij Yvonne, Henri Taymanstraat 11

2. 40 + gespreksgroep - Adventskerk

De 40 + groep bestaat uit een groep van rond de 15 mensen. Eén keer per maand komen we op dinsdagavond bij elkaar. Iedere maand diepen we op verschillende manieren een onderwerp uit en spiegelen we onze meningen. Regelmatig nodigen we gastsprekers uit om een onderwerp te behandelen. Onderwerpen waar we bij stil hebben gestaan zijn onder andere: zoek de stilte, beelden van Jezus, laat de Geest maar waaien, Marc Chagall, lijden loutert niet het overkomt je, zaligsprekingen en bronnen van inspiratie.

Trefwoorden: bezinning, gezelligheid, betrokkenheid, verdieping, openheid en informeel.

Belangstelling? Neem gerust contact op en kom eens langs.

Datum: iedere 2e dinsdag van de maand;
start 11 september

Tijd/Plaats: 19.45 - 22.00 - bij deelnemers thuis

Gespreksleiding; wisselend

Kosten: Af en toe een kleine bijdrage
voor gemaakte kosten

Informatie/opgave: Marijke van der Meer 0384661863 of
e-mail: m.t.vandermeer@ziggo.nl

3. Vacare Groep Zwolle

Vacare betekent “leeg zijn” .

Soms zie je dat boven de ingang van een klooster: “Vacare Deo”, “leeg zijn voor God.” Lukt dat? Vaak natuurlijk niet. Toch is er behoefte aan.

Om leeg te worden van alle drukte in je hoofd. En vooral: om ruimte te maken voor de Geest van God die met ons meegaat door de tijd.

In Zwolle bestaat nu al een tijd een Vacare-groep, waar nieuwe deelnemers welkom zijn.

Meer weten over Vacare als landelijke beweging? Zie

www.pkn.nl/vacare

Datum:	elke derde woensdag van de maand. Start 19 september 2018
Tijd:	20.00 uur -21.30 uur
Plaats:	Wijkcentrum SIO
Gespreksleiding:	ds. Siebren van der Zee en ds. Henk Ottevanger
Kosten:	€2,- per keer voor koffie/thee
Informatie:	Henk Ottevanger, tel.038-4600659 e-mail h.ottevanger@hetnet.nl
Opgave:	via aanmeldingsformulier of e-mail naar raad_vent@adventskerk.nl

Hiernaast zijn er binnen de Adventskerk ook andere – waaronder recente - groepen die een eigen leven leiden, maar tot nu toe niet onder V&T vallen:

o Vrouwengespreksgroep (1 keer per maand op woensdagavond)

o Gemeentegroei-groepen

o Mannengroepen

GELOOFSVERDIEPING, ONTMOETING EN BEZINNING, SPIRITUALITEIT

4. Levensthema's voor 60-plussers: Bijbelse symbolen

Mensen van 60 jaar en ouder zijn van harte welkom om zich gezamenlijk te verdiepen in Bijbelse symbolen. Door de hele Bijbel heen wordt gebruik gemaakt van symbolen die iets vertellen over het leven van mensen. Ze raken de kern van ons bestaan. Op 6 donderdagmiddagen zullen we er nader op ingaan. In de maandelijkse bijeenkomsten worden verschillende werkvormen toegepast, zoals film, groepsgesprek, muziek, beeldende kunst.

Leeftijd	:60+
Aantal:	max. 12 personen
Leiding:	Nelleke Eygenraam
Plaats/tijd:	wijkcentrum SIO (Thorbeckelaan 2), 6 x op donderdag 14.00-16.00 u
Data:	25 oktober, 22 november, 20 december, 24 januari, 21 februari, 21 maart, 25 april
Kosten:	per keer € 2,00 voor koffie/thee + € 1,00 voor drukwerk
Opgave:	oktober per mail aan raad_vent@adventskerk.nl of telefonisch bij Nelleke Eygenraam (038-4525223)

5. Zomerkring

Voor ieder die het fijn vindt om in de 'stille tijd' van de zomerperiode andere mensen te ontmoeten voor onderlinge bezinning, verdieping en uitwisseling is er de zomerkring. Iedereen is welkom! In wijkcentrum SIO (Thorbeckelaan 2) of elders bespreken we actuele onderwerpen die we telkens in verband brengen met de Bijbel en/of ons geloof.

In de zomerperiode van 2019 staan de volgende woensdagmiddagen gepland (telkens van 14.00-16:00 uur): 15 mei, 12 juni, 10 juli en 7 augustus 2019. Meedoen kan per keer. Graag van te voren aanmelden bij ds. Nelleke Eygenraam (dominel@hetnet.nl tel. 038-4525223).

6. Waarom bidden en wat is bidden eigenlijk?

Geloven in God is vandaag de dag niet vanzelfsprekend. En bidden al helemaal niet. Tot wie richten we ons? En wat zeggen we dan? Wie hoort ons als we bidden? En waarom zouden we het doen? Vragen te over, tot we ontdekken dat bidden begint met stil worden en ons open te stellen voor de stem van God. Zo kan bidden de beweging maken van vragen

gemaakt wordt. In verschillende kerktradities (orthodox, oriëntaals, anglicaans, katholiek en protestants) worden ze gebeden en gezongen. Uit welke spirituele bronnen putten ze? Hoe kunnen deze gebeden ons helpen bij ons persoonlijke gebedsleven of in de kerkelijke liturgie?

Datum: woensdag 6 en 20 maart 2019
Plaats/tijd: Wijkcentrum S.I.O. 9.30 uur – 11.00 uur
Inleiding: Ds. Jaap van Slageren
Kosten: € 2,00 per keer voor koffie en thee
Informatie: Ds. Henk Ottevanger, tel. 038-4600659
e-mail: h.ottevanger@hetnet.nl
Opgave: via aanmeldingsformulier of
e-mail naar raad_vent@adventskerk.nl

7. **Ontmoetingshuis Moderne Devotie**

De pioniersplek Ontmoetingshuis Moderne Devotie bestaat nu anderhalf jaar. We komen tweewekelijks op een dinsdagavond bij elkaar. Na een warme maaltijd lezen we enkele spreuken uit de spirituele bestseller *De Navolging van Christus* van de beroemde Zwolse kloosterling Thomas a Kempis (ca. 1380-1471). Daarna volgt een open geloofsgesprek: welke spreuk of welk woord spreekt jou aan? Het is altijd weer boeiend om te ontdekken hoe actueel dit klassieke mystieke boek is. We sluiten de ontmoetingsavonden af met een korte viering. Op dinsdagavond 18 september starten we het nieuwe seizoen met het thema 'Mediteren met Thomas a Kempis'. Ds. Hans Tissink heeft hierover een boekje geschreven. Hij houdt enkele meditatieve oefeningen rondom teksten van Thomas.

Data: op dinsdagavonden, voor data en locatie:

www.ontmoetingshuismodernedevotie.nl

Op 18 sept. 2018 is de startavond om 18.30 uur. Kosten: € 7,50 betalen bij aanmelding via de website.

Graag tijdige opgave ivm de catering!!

Locaties: Vliegende Paard, Grote Kerk en Theodorakapel

Tijd: 18.30 – 21.00 uur op dinsdagavonden, zie website

leiding: Ds. Hans Tissink en Mink de Vries

Op deze avond lezen en verwerken we een psalm op een creatieve manier. Na het lezen en herlezen nodigt ds. Hans Tissink de deelnemers uit om de psalm meditatief en creatief vorm te geven op het witte paneel. Je hoeft geen schilder of kunstenaar te zijn om mee te doen. Gewoon over de drempel heen stappen en maar doen...Dat levert vaak verrassende ervaringen op. Mooi om onze creaties bij de psalm te delen en te bespreken met elkaar. En welke psalm het gaat worden...dat blijft nog even een verrassing.

Plaats: zaal Oosterkerk
Datum: donderdag 7 februari 2019
Tijd: 20.00 – 22.00 uur
Begeleider: Ds. Hans Tissink
Opgave: via het aanmeldingsformulier of een e-mail naar raad_vent@adventskerk.nl

9. Kloosterweekend

Van 22 tot 24 maart 2019 verblijven we in de Benedictijnse St. Adelbertabdij in Egmond. Al meer dan duizend jaar leeft hier een gemeenschap van monniken die dagelijks bidt en werkt en in leven en werken getuigt van een leven met God. Zie <https://www.abdijvanegmond.nl>
Het thema dit weekend is "Levenskunst". Christelijke meditatie kan bijdragen aan een diepere omgang met God. Het heeft te maken met het groeien in aandacht, stilte, rust en verdieping in levenskunst. Maar hoe doe je dat? In kloosters is daar vanouds veel ervaring mee. We lezen een aantal passende Bijbelteksten en Hans Tissink begeleidt ons in enkele meditatievormen.

Aanmelden voor 1 februari 2019 bij Anneke van der Meulen, an.vandermeulen@planet.nl

Kosten: ongeveer € 160 inclusief maaltijden met overnachting in 1 of 2 persoonskamer, inclusief bedlinnen en handdoeken en toeristenbelasting. Exclusief annuleringskosten.

10. Symbolisch Bloemschikken

We gaan op donderdag 17 januari een schikking maken over een levensloop van een persoon uit de bijbel.

Datum: 17 januari 2019
Tijd/plaats: 19.30, wijkcentrum SIO
Kosten: € 12,50
Leiding: Anneke Scholten
Opgave: **vóór 10 januari** via aanmeldingsformulier of per e-mail naar raad_vent@adventskerk.nl

11. Bibliodrama

Di 9 okt, van 19:30 tot 22 uur in de Oosterkerk, kun je (opnieuw)

kennismaken met bibliodrama. Op verzoek van mensen die dit eerder deden wordt dit opnieuw aangeboden. Bibliodrama is een werkvorm om dichters bij zichzelf, dichters bij elkaar en dichters het hart van een Bijbelverhaal te komen. Hoe gaat het in zijn werk? Olf pastor Hans Schoorlemmer (Dominicanenklooster) wordt er samen een Bijbelverhaal gelezen en deel je samen wat je hierin raakt. Daarna volgt een 'een belevingsspel'. Wie ben je in dit verhaal? Waar sta je? Waar wil je naar toe? Let wel: Het is geen toneelspel, maar een belevingsspel! Op het eind van de avond deel je samen wat je hebt beleefd en geleerd. Voor wie deze avond smaakt naar meer is er de mogelijkheid mee te gaan doen aan de bijeenkomsten bibliodrama in het Dominicanenklooster. De avond gaat alleen door als er minimaal 8 deelnemers zijn. Graag opgeven **vóór 30 sept** bij Maartje van Loo: vanloomaartje@gmail.com

12. Passion 2019

In 2018 maakt het koor *Koorbizniz Oosterwind*, weer een nieuwe Passion. In deze Passion wordt een verbinding gelegd tussen het lijdensverhaal van Jezus en de Nederlandstalige popmuziek. Door het gebruik van hedendaagse liederen wordt het lijdensverhaal dichterbij de actualiteit gebracht en komt zo op een andere manier ten gehore. In september 2018 wordt gestart met het oefenen voor deze bijzondere dienst. Een ieder die mee wil zingen is van harte welkom om te komen repeteren op **woensdagavond** van 20 tot 22 uur. De Passion wordt uitgevoerd op Goede Vrijdag, 19 april in de Oosterkerk. Informatie en opgave: Geeske Koopman –Ridderbos: koopman-ridderbos@hetnet.nl of Marinus Corée : marinuscoree@hetnet.nl

13. Oriëntatie christelijk geloof

Zou je samen met anderen meer willen ontdekken van wat christelijk geloof inhoudt? Ben je nieuwsgierig, op zoek naar verdieping, antwoorden, nieuwe inzichten? Wil je meer weten over de Bijbel en wat dat oude boek zou kunnen betekenen voor het leven van nu? Twijfel je over geloven, zou je wel eens met anderen in gesprek willen over je zoektocht?

voor een vrijblijvende oriëntatie op het christelijk geloof. Waar geloven christenen eigenlijk in en waar baseren ze dat geloof op? Wat is de Bijbel voor een boek en waar gaat het over? Wie was Jezus en wat weten we over hem? Wat zou christelijke spiritualiteit en de christelijke traditie ons vandaag kunnen aanreiken wat ons ook vandaag richting geeft? Iedereen is welkom in deze cursus, christen en niet-christen, zoeker en twijfelaar, om samen te leren en in gesprek te zijn over levens- en geloofsvragen. Deze avonden kunnen ook een eerste stap zijn als je overweegt om belijdenis van je geloof te doen. Voor meer informatie: ds. Elly Urban of ds. Iemke Epema.

14. Liturgie: waarom doen we het zo?

De zondagse dienst zit op een bepaalde manier in elkaar, heeft een kop en een staart. Er zit een opbouw en een logica achter, maar welke is dat? Moet het altijd op dezelfde manier of kan het ook eens helemaal anders? Wanneer is een dienst geen dienst meer? Op **ma 11 februari** om 20 uur in de Oosterkerk vertellen studentepastor Martin Jans en ds. Iemke Epema iets over de achtergrond en de geschiedenis van de liturgie. Gekeken wordt naar de verschillende bouwstenen en hoe je daarmee kunt spelen. Er is volop ruimte voor vragen en suggesties van deelnemers. De avond wordt besloten met een korte viering.

SAMEN LEZEN EN LEREN

15. Verder met Charles Taylor

Voor de mensen die er in het afgelopen seizoen bij waren en aangaven één avond wel erg weinig te vinden als kennismaking met het denken van de Canadese cultuurfilosoof Charles Taylor, komt er een vervolg. Ook andere geïnteresseerden zijn uiteraard welkom. Taylor schreef o.a. *Een seculiere tijd*, een geschiedenis van de ontwikkeling van geloof en ongelof in onze westerse wereld. Deze kring, biedt een inleiding en nadere verdieping in *Een seculiere tijd*. Er zijn drie bijeenkomsten in het najaar op de **donderdagmorgen**, op **11 okt, 8 nov en 6 dec van 10 tot 11:30 uur**. Enkele fragmenten uit het boek zullen samen worden gelezen, maar aanschaf van het boek is niet nodig. Er is ruime gelegenheid voor uitwisseling en gesprek. Graag **uiterlijk 14 sept** opgeven bij ds. Iemke Epema.

16. **Leeskring 'Vergeven'**

De Duitse filosofe Svenja Flasspöhler schreef een intrigerend boek dat in het Nederlands vertaald werd onder de titel '*Vergeven. Omgaan met onrecht*' (Uitgeverij Ten Have, ISBN 9789025905934, €19,99). Vanuit een ingrijpende gebeurtenis in haar eigen leven reflecteert ze met behulp van schrijvers, filmmakers en filosofen op de (on)mogelijkheid van vergeving. Zij doet dit vanuit een niet-religieuze invalshoek. Een uitdaging om met elkaar te lezen en te doordenken.

Op donderdagavond, afwisselend in de Oosterkerk en de Adventskerk, telkens om 20:00 uur.

Data: 10/1 Oosterkerk; 14/2 Adventskerk;

14/3 Oosterkerk; 11/4 Adventskerk

Begeleiding: ds. Iemke Epema en ds. Nelleke Eygenraam

Kosten: € 2,00 per keer

Informatie: Nelleke Eygenraam (038-4525223, dominel@hetnet.nl)

Opgave: graag vóór 31 december via het aanmeldingsformulier of door een mailtje te sturen naar raad_vent@adventskerk.nl

17, **Geef je burens een gezicht – Teksten over bijbel en Koran**

In de Bijbel en de Koran gaat het vaak over dezelfde personen. Het is telkens weer verrassend om samen te ontdekken wat er in de Koran over hen verteld wordt.

Dit jaar is gekozen voor de verhalen rondom Jezus, die in de Koran Isa wordt genoemd. Duidelijk is dat het om dezelfde persoon gaat, maar waar zitten de verschillen? En hoe werkt dat door in de tradities van christendom en islam?

We hopen we samen twee mooie avonden te beleven. U bent van harte welkom op de donderdagavonden 10 en 17 januari 2019.

Datum: donderdag 10 en 17 januari 2019

Tijd/plaats: 20.00 uur, Wijkcentrum S.I.O.

Gespreksleiding: ds. Jan Post Hospers

Kosten: € .2,00 per keer voor koffie/thee

Opgave: via het aanmeldingsformulier of een e-mail naar raad_vent@adventskerk.nl

OECUMENE

18. Oecumenische ontmoetingen 'De reis van je leven'

Je beseft het pas gaandeweg het volwassen en ouder worden: je leven is een weg, een reis. Feitelijk is je levensreis begonnen toen je geboren werd, maar eigenlijk al veel eerder. Ieder mens gaat betreedt een weg waarop anderen zijn voorgegaan. En op de reis van je leven zijn er medereizigers. "God roept een mens op weg te gaan" bezingt een lied van Henk Jongerius. Zonder dat zijn naam genoemd wordt begint het lied bij Abraham om via Mozes en Jezus bij onszelf terecht te komen: ieders eigen levensreis. Hierbij willen we graag op twee woensdagavonden stilstaan. Met beelden en bezinning, met verdieping en verstillung. We kijken oa naar de beeldmeditatie 'Christoforus, de legende van een heilige'. Juke Hudig heeft het levensverhaal van de reispatroon met krijttekeningen weergegeven.

Data/tijd: woensdagavond 13 en 20 maart van 20.00-22.00 uur

Plaats: Dominicanenklooster

Leiding: pastor Hans Schoorlemmer en ds. Nelleke Eygenraam

Kosten: € 10,00 (voor beide avonden samen)

Opgave: graag vóór 27 februari 2019 per mail aan

raad_vent@adventskerk.nl

Opgave kan ook via het aanmeldingsformulier bij de Informare (van de Adventskerk) of door te bellen met Nelleke Eygenraam (038-4525223)

OOSTERKERK-DOMINICANEN EN OECUMENISCH SAMENWERKENDE PASTORES.

19. Oecumenische leeskring

In het najaar lezen we in oecumenisch verband enkele gedeeltes uit *Een gebroken wereld heel maken*. De invloedrijke Britse rabbijn Sacks onderzoekt in dit boek de betekenis van het begrip verantwoordelijkheid vanuit de joodse traditie en verbindt dit met de levens van mensen vandaag. Deze kring wordt geleid door pastor Anneke Grunder en ds. Iemke Epema en vindt plaats op de **dinsdagen 30 okt, 13 nov en 27 nov**, om **20 uur in het Dominicanenklooster**. Deelnemers wordt gevraagd het boek zelf aan te schaffen en er wordt een bijdrage van 5 Euro per avond gevraagd.

Data: 3 dinsdagavonden in 2018: 30/10; 13/11 en 27/11

Tijd: 20.00 uur

Plaats: Dominicanenklooster

leiding: Iemke Epema en Anneke Grunder

20. Zin in film/kloosterbioscoop

Naar een goede film kijken met de mogelijkheid er samen over na te praten, een activiteit die we opnieuw samen met de Dominicanenkerk, de Thomas a Kempisparochie en de Oosterkerk organiseren. In het Dominicanenklooster is de ontvangst met koffie of thee in de Refter telkens vanaf 19.15 uur, waarna om 19.30 uur de vertoning van de film begint. Er is geen pauze. Na iedere film is er voor wie wil een nagesprek.

Tijd: 19.15/19.30 uur

Plaats: Alle keren in de Refter van het Dominicanenklooster.

Data: - donderdagavond 1 november 19:30 Moonlight

- dinsdagavond 13 december 19:30 Doof kind (documentaire)

- donderdagavond 24 januari 19:30 The apostel
(Robert Duvall 1989)

- donderdagavond 21 maart: 19:30 The Danish Girl

Kosten: € 5,00 per avond inclusief consumptie

21. Het verhaal gaat

Elke tweede dinsdagmiddag in de maand (te beginnen op **dinsdag 11 sept om 13.30 uur**) is er in de Lutherse Kerk een oecumenische

gespreksgroep die met elkaar de verhalen leest en overweegt van ds. Nico ter Linden uit zijn serie ‘**Het verhaal gaat...**’. Ook nieuwe deelnemers zijn van harte welkom! U hoeft zich hiervoor van te voren niet op te geven. Nadere informatie is te krijgen bij ds. Iemke Epema.

22. Oecumenische vrouwen plukken “Vruchten van de Geest”.

Het thema Vruchten van de Geest is gekozen voor het seizoen 2018-2019. En dan hebben we het over de gespreksgroep “Als vrouwen aan het woord komen”, deze wordt opnieuw, in afwisseling, begeleid door drie predikanten.

Nelleke Eijgenraam, Lieke van Houte en Margo Jonker verzorgen graag de ochtenden. Maar de bezoekende vrouwen vullen die uren eveneens in. Een traditie, welke een vanzelfsprekende stimulans is geworden. Velen van jullie kennen de groep al. Deelnemers komen uit de Lutherse Kerk, de Protestantse Gemeente Zwolle en andere kerken. Er komen doorgaans zo'n 25 vrouwen. We komen telkens op de tweede woensdagochtend van de maand bij elkaar, in de periode van oktober tot en met april, en werken dan aan een onderwerp dat verrassend divers kan worden bekeken.

Woorden, beelden, muziek en eigen inbreng zijn de vormen.

Zo geeft Ensemble Drie, professionele musici - klarinet/dwarsfluit/accordeon-, ook weer een concert tijdens een van de programma's.

Data: 10 oktober, 14 november, 12 december 2018,
9 januari, 13 februari, 13 maart, 10 april 2019

Tijd: 9.45-11.45 uur * koffie/thee staat klaar vanaf 09.30uur

Plaats: Lutherse Kerk, gemeentecentrum ingang Potgietersingel, Zwolle

Kosten: € 3,50 per keer, graag in gepast geld

Info en opgave: Liesbeth Schuring,

E-mail heeft voorkeur: liesbeth.schuring@kpnmail.nl

23. Contextueel Bijbellezen

Contextueel Bijbellezen is een manier van lezen die begint bij onszelf. Wat houdt jou of mij bezig? Waar maken we ons druk om? Wat speelt er in de samenleving? Wat doe ik eraan? Hoe hebben we als kerk ermee te maken? Pas vanuit deze vragen wordt de Bijbel geopend. Eerlijk gezegd doen we dat altijd al. Niemand leest neutraal de Bijbel. We nemen onbewust altijd onszelf en onze situatie van dat moment mee. Bij contextueel Bijbellezen doen we dit bewust. En onderzoeken we vanuit de dagelijkse leefwereld en werkelijkheid welk nieuw licht het werpt op onze vragen. In januari en februari 2019 staat het Bijbelboek Esther op het leesrooster. De eerste avond verdiepen we ons in haar levensverhaal vanuit onze eigen context. Op de tweede avond richten we ons vanuit de eigen situatie op de thematiek van de ZWO-vespers voor de Veertigdagentijd.

Data/plaats: 16 januari 2019, Bagijnenhof bij de Oosterkerk
27 maart, wijkcentrum SIO - Adventskerk

Tijd: 20.00 uur

Kosten: € 2,00 pp per keer voor koffie/thee

Informatie: Ds. Elly Urban, tel. 06-26999594,
e-mail: dsEllyUrban@oosterkerk.nl

Opgave: Graag voor **16 januari 2019** via een e-mail naar:
raad_vent@adventskerk.nl of bij ds. Elly Urban

24. 25 jaar geestelijke verzorging

Op 26 mei viert Annie Hasker, gemeentelid van de Oosterkerk en geestelijk verzorger, dat zij 25 jaar lang predikant is. Ze heeft vanaf het begin van haar predikantschap alleen in zorginstellingen gewerkt, eerst in een verpleeghuis Weidesteijn in Hoogeveen en sinds 2004 in de Isala in Zwolle. Op **dinsdag 14 mei**, aanvang 20 uur, komt ze in de Oosterkerk iets vertellen over wat ze in die 25 jaar allemaal heeft zien veranderen. In de gezondheidszorg worden er veel ethische beslissingen genomen. Haar taak is meer en meer verschoven naar ethiekondersteuning van patiënten en medewerkers. Ze is gespecialiseerd in het voeren van morele gesprekken in tweetallen en met groepen. Deze avond laat ze iets zien van hoe zo'n gesprek verloopt. Er is volop ruimte voor vragen van deelnemers.

25. **Gedachten over gedichten** *Met vallen en opstaan*

Een gedicht komt op een andere gevoelslaag binnen dan een 'gewone' tekst. Om te ontdekken hoe een gedicht je raakt is boeiend en inspirerend. Vooral als je dit samen met anderen doet. Op drie donderdagmiddagen laten we onze gedachten over gedichten gaan en maken we hier tijd voor.

Het thema is deze keer: '*Met vallen en opstaan*'.

In de eerste twee bijeenkomsten richten we ons op wat bepaalde gedichten bij ons oproepen. Deze gedichten zijn uitgekozen door Hadewieg en Nelleke. Voor de derde bijeenkomst kiezen de deelnemers zelf een gedicht.

Data: donderdagmiddagen 11 en 18 oktober, 1 november 2018
Tijd/plaats: 13.30 – 15.30 uur in wijkcentrum SIO/Adventskerk
Begeleiding: Ds. Nelleke Eygenraam en Hadewieg Louissen
Kosten: € 2,00 pp per keer
Informatie: Hadewieg Louissen (038-4656104, hadewieg@home.nl)
Opgave: Vóór **1 oktober 2018** via het aanmeldingsformulier of een e-mail naar: raad_vent@advenskerk.nl
Er is plaats voor max. 12 deelnemers

26. **kijken met je ziel. Heilig kijken met Ton Schulten**

Ton Schulten (1938) schildert sinds zijn ernstige ongeluk en bijna-doodervaring veelkleurige schilderijen van het Twentse landschap. Daarop zien we in allerlei schakeringen zon, huizen, bomen en wegen. Zijn doeken zijn erg geliefd. Tal van bewonderaars bezoeken zijn atelier en museum in Ootmarsum. Zijn werk is spiritueel te noemen. Samen met de benedictijner monnik Anselm Grün publiceerde hij het boek 'Betoverend licht'. Ds. Hans Tissink zal op deze avond meditatieve oefeningen houden aan de hand van diverse schilderijen uit dit boek.

Plaats: SIO, zaal 9
Tijd: 20.00 -22.00 uur
Datum: woensdag 21 nov 2018
Gespreksleider: Hans Tissink
Kosten: 2 euro pp koffie/thee

27. **Het Onze Vader in beeld en muziek**

Ooit reikte Jezus zijn leerlingen het gebed aan waarmee ze te allen tijde God konden aanroepen, ook als zij zelf geen woorden zouden hebben. Het is het bekendste gebed in de christelijke wereld geworden. Talloze mensen kennen het. Vaak hebben ze het Onze Vader als kind nog geleerd maar er verder nooit iets mee gedaan totdat ze uitgenodigd worden om het hardop mee te bidden, zoals wanneer ze bij het graf van een dierbare staan. Er is in kerken en kranten en andere media de afgelopen tijd veel aandacht geweest voor het Onze Vader. Aan de vele woorden die er al aan gewijd zijn willen Peter den Hengst en Kees Meijer beelden en muziek toevoegen. Iedereen is welkom om op donderdagmiddag 17 januari met andere ogen te kijken naar beelden die Peter heeft gevonden bij de beden van het Onze Vader en met nieuwe oren te luisteren naar de muziek die Kees heeft verzameld.

Data: donderdagmiddag 17 januari 2019

Tijd : 13.30 – 15.30 uur

Plaats: wijkcentrum SIO/Adventskerk

Presentatie: Peter den Hengst en Kees Meijer

Kosten: € 2,00 pp

Informatie: Nelleke Eygenraam (038-4525223,
dominel@hetnet.nl)

Opgave: niet nodig

28. Gedichten lezen

In een kleine groep die twee avonden bij elkaar komt worden er weer gedichten gelezen, deze keer olv Christa van Stappen en Emmie Brederveld. Je hoeft geen 'verstand te hebben van poëzie', het gaat om het leesplezier. Het samen intensief lezen van een gedicht kan een verrijkende ervaring zijn. Het gedicht kan meer voor je gaan leven dan bij een vluchtiger lezing mogelijk is. De gedichten worden gelezen op de **dinsdagen 12 februari en 5 maart**, om 20 uur in de Oosterkerk.

Informatie en opgave: Christa van Stappen, tel 038-4543230,
cvanstappen@kpnmail.nl

Na een zeer geslaagde excursie in mei 2017 willen we graag opnieuw de weg inslaan naar enkele Groninger kerken. In 2017 bezochten we de kerken van Loppersum, Zeerijp, Leermens (incl. begraafplaats) en Zuidhorn. Dit jaar willen we kerken bezoeken op het Hoge Land van Groningen. Maar allereerst houden we halt bij de kerk van Rolde: volgens Gert van Klinken een knooppunt tussen Zwolle en Groningen. Het is verheugend dat hij opnieuw onze gids wil zijn. Dit feit alleen al maakt de excursie tot iets bijzonders! In verband met allerlei regelingen willen we graag uiterlijk 1 maart 2019 willen we graag weten hoeveel mensen op excursie willen.

Informatie: ds. Nelleke Eygenraam (038-4525223
dominel@hetnet.nl)

Opgave: **voor 1 maart 2019** per mail: raad_vent@adventskerk.nl
of bij Nelleke Eygenraam

!!! Poëzie en Muziek aan de IJssel

Op 10 juni 2018 hielden we voor de vierde keer het festivalletje Muziek en Poëzie aan de IJssel. De laatste twee keren betrof het een gezamenlijk initiatief van de Oosterkerk en de Adventskerk. Elke keer was het verrassend. We waren blij met ieder die kwam.

In het seizoen 2018-2019 maken we even een pas op de plaats.

We kijken er nu al naar uit om in het volgende seizoen (2019-2020) ons eerste lustrum te vieren. Het is ons voornemen om flink uit te kunnen pakken met allerlei creatievellingen! We mikken niet alleen om kerkmensen. We hopen de trend voort te kunnen zetten iets presenteren waaraan vanuit alle lagen van de Zwolse samenleving meegedacht en -gedaan kan worden. In de loop van 2018-2019 hoort u er meer over!