



Kerknieuws

Informatieblad Wijkgemeente
Adventskerk

Talmaplein 2

Zwolle

Maart 2019

Nr. 101

Kerkdiensten Adventskerk	
Zondag 3 maart	9:30 uur ds. Hans Tissink 11:00 uur dhr. Dirk Jan Steenbergen, gezin op zondag
Woensdag 6 maart	19:00 uur Aswoensdagviering in de Jozefkerk
Zondag 10 maart	9:30 uur ds. Nelleke Eygenraam, m.m.v. Adventskerkcantorij en ZWO
Woensdag 13 maart	19:00 uur Vesper
Zondag 17 maart	9:30 uur ds. Iemke Epema 19:00 uur dhr. Dirk Jan Steenbergen, Inspiritual Link viering
Woensdag 20 maart	19:00 uur Vesper
Zondag 24 maart	9:30 uur ds. Nelleke Eygenraam, m.m.v. Adventskerkcantorij
Woensdag 27 maart	19:00 uur Vesper
Zondag 31 maart	9:30 uur ds. Hans Tissink, Wind in de Zeilen / Opendeur dienst m.m.v. Black Gospelkoor Grace&Glory
Woensdag 3 april	19:00 uur Vesper
Zondag 7 april	9:30 uur ds. Nelleke Eygenraam
De Grote of Sint-Michaëlskerk	
Zondag 3 maart	16:30 uur Michaëlsviering, Taizé
Zondag 10 maart	16:30 uur Michaëlsviering
Zondag 17 maart	16:30 uur Michaëlsviering, Vesper
Zondag 24 maart	16:30 uur Michaëlsviering m.m.v. cantorij
Zondag 31 maart	16:30 uur Michaëlsviering, Taizé

IJsselbolder	
Zondag 3 maart	10:30 uur Zondagsviering
Zondag 7 april	10:30 uur Zondagsviering
Kievitsbloem	
Vrijdag 1 maart	15:00 uur ds. Nelleke Eygenraam viering Wereldgebedsdag

Pastoraal	ds. Nelleke Eygenraam en ds. Hans Tissink
------------------	--

RONDONOM DE EREDIENSTEN

Vrijdag 1 maart om 15:00 uur Wereldgebedsdag in de Kievitsbloem ieder jaar op de eerste vrijdag van maart gaat het gebed de wereld rond. Wereldgebedsdag wordt georganiseerd door christenvrouwen, die door gebed en actie invloed willen uitoefenen op mensen en hun omgeving. In 173 landen doen mensen mee aan Wereldgebedsdag. In Nederland gebeurt dat op ruim 500 plaatsen, sinds 1929 al. Vrouwengroepen in Slovenië hebben voor dit jaar het thema 'God nodigt je uit' voorbereid en reiken ons hiervoor bouwstenen aan. De viering van Wereldgebedsdag in Zwolle-Zuid wordt al sinds jaren gehouden in De Kievitsbloem, maar niet alleen voor mensen die daar wonen. Iedereen is welkom!

Zondag 3 maart 9:30 uur staat Lucas 6:39-49 centraal. Jezus vertelt hier het beroemde spiegelverhaal over de balk en de splinter. Wanneer zie je pas echt goed? Geloven en zien zijn misschien wel broertje en zusje van elkaar. Wie weet geeft de gelijkenis van Jezus ons een nieuwe kijk op onszelf, de ander en de Onzichtbare. We zullen zien...

Zondag 3 Maart 11:00 uur: Gezin op Zondag, vieren voor basisschoolkids en (groot)ouders. Thema : samen delen (we gaan brood bakken!!)

Woensdagavond 6 maart begint om 19.00 uur de Aswoensdagviering in de Jozefkerk. Voorgangers zijn diaken Michael Buijckx en Hans Tissink. De veertigdagentijd begint met het ontvangen van een askruisje. Stof zijn we en tot stof zullen we wederkeren. We horen woorden van de profeet Amos en de evangelist Matteüs over vasten, verootmoedigen en vernieuwen. Het koor van de Jozefkerk werkt mee aan deze viering.

Zondag 10 maart - eerste van de Veertigdagentijd.

Met Aswoensdag is de veertigdagentijd begonnen. Thema is: 'Een nieuw begin'. Op de eerste zondag van deze periode lezen we over Jezus in de woestijn. Een

extreme situatie waarin van Jezus van alles gevegd werd. Hoe gaat hij daarmee om? De cantorij werkt mee aan deze dienst.

Vespers op woensdagavonden 13, 30, 27 maart en 3 april

Al sinds vele jaren zijn er vespers gedurende de veertigdagentijd. Eerst op zondagavond en sinds 2015 op woensdagavond. In de Adventskerk, van 19:00-19:30 uur. Het gaat om sobere vieringen met aandacht voor luisteren en kijken. Het thema van de vespers is net als op de zondagen 'Een nieuw begin', maar in de vespers wordt er een eigen invulling aan gegeven. De ZWO-groep bereidt de vespers voor in samenspraak met ZWO-Oosterkerk en met ds. Nelleke Eygenraam. Tijdens de vespers en ook op de zondagen van de Veertigdagentijd zullen de paarse collectebussen klaar staan het project 'Kwetsbare kinderen in Rwanda' van Kerk in Actie.

Zondag 17 Maart 19:00 uur Inspiritual Link viering, voor iedereen die weleens anders wil vieren. Thema : alles lijkt politiek gepraat, maar toch....

Zondag 24 maart - derde van de Veertigdagentijd

We lezen Lucas 1:1-9. Niet gemakkelijk. We gaan op zoek naar de betekenis en de reikwijdte. Op deze zondag werkt de cantorij mee. Na de dienst laat de cantorij, samen met het koor van de doopsgezinde en remonstrantse gemeenten te Zwolle van zich horen in een koffieconcert. Iedereen is welkom!

Zondag 31 maart houden we een speciale Wind-in-de-Zeilendienst/Open Deurdienst. Het Black gospelkoor Grace & Glory o.l.v. Talitha Nawijn zal aan deze dienst meewerken. Het thema is: *Liefde brengt ons thuis*. Ons Bijbelverhaal is de gelijkenis van de verloren zoon en de barmhartige Vader. Het belooft een bijzondere kerkdienst te worden.

Zondag 7 april - vijfde van de Veertigdagentijd

Op het leesrooster staat de gelijkenis die wordt verteld in Lucas 20:9-19. De wijngaard is uit handen gegeven als gemeenschappelijk bezit van allen. Daar is goed beheer voor nodig.

Vanuit de jeugd	Dirk Jan Steenberg
------------------------	--------------------

KAMP KAMP KAMP

Schrijf op en geef je op :

5,6 en 7 April gaan we op kamp met xl en provider.

Naar Drenthe naar een heerlijke plek MET overdekt zwembad !!

Natuurlijk wordt het leuk en zinnig.

Geef je op in de xl app of een mailtje naar Dirk Jan Steenburger@kpnmail.nl

Kruimels voor de ziel	Ds. Hans Tissink
------------------------------	------------------

Graag wil ik proberen af en toe iets te schrijven in een nieuwe rubriek 'Kruimels voor de ziel'. Deze eerste keer gaat het over stilte. Onlangs was ik met enkele collega's tien minuten stil in een kerk. Allemaal mijmerden we over slechts één Bijbeltekst: 'Staak de strijd, en erken dat ik God ben' (Psalm 46:10, NBV). In een andere vertaling staat opvallend genoeg: 'Wees stil en weet dat ik God ben' (Willibrordbijbel). Ik ervoer deze verstillung als een weldaad voor mijn ziel. Stilte... Wat is dat? Een vorm van staking van de strijd. Loslaten en opgeven. Wat? Je drukke agenda, je zorgen, je plannen, etc. Hopelijk ken jij deze ervaring ook. Vaak kom je er pas tijdens een vakantie aan toe. Toch wens ik je van harte toe dat je vaker in het alledaagse leven zulke stiltes mag ervaren. Een kwestie van gewoon maar beginnen en blijven oefenen. O ja, en na afloop van de stilte zongen we onder gitaarspel een mooi lied. Dat geef ik je graag mee als start voor de stille tijd:

U woont niet in een storm, o Heer, maar in een zacht geruis.
 Wie zwijgt en luistert hoort steeds meer: De stilte is uw huis.
 Een stilte die zich horen laat, heel zacht, nog ongekend;
 ze fluistert van wat komen gaat en wie U voor mij bent.
 Ik zoek de stilte, zoek de rust die ruimte maakt in mij.
 Ik adem op, ik ben gerust en voel U heel dichtbij.

Impressie kerkenraad 28 januari 2019	KR / Anneke v.d. Meulen
---	-------------------------

Hans Tissink opent de vergadering met het lezen van Romeinen 14 "Aanvaard elkaar..." Deze tekst sluit goed aan op het proces wat we als gemeente in zullen gaan. Enerzijds spelen er de vragen rondom nadere uitwerking van Heilige huisjes en anderzijds gaan we een traject in van "Waarderende Gemeenteopbouw" (WGO), samen met de Oosterkerk. Het traject WGO, onder begeleiding van gemeenteadviseur Els Deenen, richt zich op de positieve krachten in de gemeente die we verder uit willen bouwen passend bij de eigenheid van de eigen gemeente. Gemeenteleden zullen nauw bij de uitwerking betrokken worden. Onderwerpen die verder besproken worden zijn onder andere de vrijwilligersavond in mei 2019 en we delen onze zorgen over de openstaande vacatures. De Pastorale raad heeft een voorstel gedaan voor periodieke participatie van gemeenteleden in de eredienst en een verbreding van de commissie van ontvangst. Het advies wordt door de Kerkenraad overgenomen en de pastorale raad zal de invoering ter hand nemen. Hierover volgt later meer informatie. De voorbereiding van het

gemeenteberaad vindt plaats met onder andere het onderwerp KerkTV. We sluiten of met het zingen van Laudate omnes gentes.

Lectio Divina in de 40-dagentijd	Predikanten
---	--------------------

In de veertigdagentijd 2019 zullen op veertig plekken in ons land lectio divina-samenkomsten worden aangeboden. Dit naar aanleiding van het verschijnen van het boek 'Samen luisteren in de stilte' van Jos Douma, Anselm Grün, en anderen op 1 maart. Ook de Oosterkerk, Adventskerk en Open Kring doen onder andere mee aan dit project.

Wat is lectio divina? Lectio divina is een manier van Bijbellezen die al sinds de vroegste monniken wordt beoefend en die gepaard gaat met stilte en meditatie. Het doel is om dichter bij het hart van God in zijn Woord te komen. Lectio divina kent vier stappen: lectio (lezen), meditatio (mediteren), oratio (bidden), en contemplatio (stilte).

Hoe kan een bijeenkomst eruitzien?

Er wordt een kaars aangestoken. We luisteren naar muziek.

We lezen enkele keren een kort gedeelte hardop uit de Bijbel

Daarna worden we stil en mediteren we over de tekst.

Vervolgens delen we met elkaar wat we hebben gedacht, gehoord, gevoeld.

We sluiten af met gebed.

Lectio Divina in onze clusterkerken Tijd: 15.00- 16.30 uur

maandag 18 maart ds. Nelleke Eygenraam in de Adventskerk

woensdag 27 maart ds. Elly Urban in de Oosterkerk

maandag 1 april ds. Iemke Epema in de Oosterkerk

maandag 8 april ds. Hans Tissink in de Adventskerk

Fijn als u/jij wilt aanschuiven en meedoen. Meld je s.v.p. wel even van tevoren aan bij de betreffende predikant. Meer informatie over dit project valt te lezen op:

www.contemplatio.nl/lectiodivina

Stimuleringsfonds Kerk laat je zien	KR / Anneke v.d. Meulen
--	--------------------------------

Als Protestantse Gemeente Zwolle willen we het leven vanuit de Bijbelse boodschap met elkaar beleven en delen. Het is goed en mooi als het weer gaat 'tintelen' door dit op een vernieuwende wijze te doen. En misschien mogen we zo ook weer nieuwe mensen begroeten. Het fonds wil een financiële ondersteuning geven aan die kleine of grotere projecten die een nieuwe impuls geven aan betrokkenheid vanuit het geloof van kerkleden op elkaar én bij de stad.

Kenmerkend aan de projecten is dat ze uitgaan van frisse ideeën, nieuwe wegen durven inslaan en dat ze, ook als de financiële ondersteuning op termijn wegvalt, door kunnen gaan. Omdat het lastig is deze nieuwe impuls vorm te geven, is

gezocht naar een coach: ds. Mariska van Beusichem, stadspastor, is bereid gevonden. Heb je een projectidee, dan word je uitgenodigd een gesprek aan te vragen met deze coach. Het eerste gesprek van maximaal 2 uur wordt betaald uit het stimuleringsfonds zelf. In het plan dat daarna mogelijk wordt ingediend, kan je, in overleg met Mariska van Beusichem, ook begeleidingskosten opnemen voor de verdere loop van het project. Voor inspiratie:

www.lerenpionieren.nl/praktijkverhalen. Uiterlijk 1 april 2019 kun je een nieuwe project-aanvraag indienen. Ben jij degene die een mooi plan heeft of ken je iemand anders met zo'n idee? Neem dan contact op met ds. van Beusichem: mariskavanbeusichem@academiehuis.nl

Gewijzigde data!	Vorming en Toerusting
-------------------------	-----------------------

De cursus "Waarom bidden en wat is bidden eigenlijk?" is uitgesteld en zal gehouden worden op **27 maart en 10 april van 09.30 tot 11.00** in SIO. Degenen die zich al hebben opgegeven hebben (of zullen) hierover bericht ontvangen.

Bijbelse verdieping	Vorming en Toerusting
----------------------------	-----------------------

Donderdag 4 april is er een avond met ds. Jaap Jonkmans over de spannende vraag: Moest Jezus sterven? Van wie?

Voor wie? De avond wordt gehouden in de Oosterkerk en begint om 20.00 uur. Vanaf 19.30 uur is er koffie (kosten 1 euro).

'De reis van je leven'	Vorming en Toerusting
-------------------------------	-----------------------

Je beseft het pas gaandeweg het volwassen en ouder worden: je leven is een weg, een reis. Feitelijk is je levensreis begonnen toen je geboren werd, maar eigenlijk al veel eerder. Ieder mens gaat een weg waarop anderen zijn voorgegaan. En op de reis van je leven zijn er medereizigers. "God roept een mens op weg te gaan" bezingt een lied van Henk Jongerius. Zonder dat zijn naam genoemd wordt begint het lied bij Abraham om via Mozes en Jezus bij onszelf terecht te komen: ieders eigen levensreis. Hierbij willen we graag op twee woensdagavonden stilstaan. Met beelden en bezinning, met verdieping en verstilling.

Data/tijd: woensdagavond 13 en 20 maart van 20.00-22.00 uur

Plaats: Dominicanenklooster

Leiding: pastor Hans Schoorlemmer en ds. Nelleke Eygenraam

Kosten: € 10,00 (voor beide avonden samen)

Opgave: via raad.vent@adventskerk.nl of door te bellen met Nelleke Eygenraam (038-4525223)

Contextueel Bijbellezen	Vorming en Toerusting
--------------------------------	-----------------------

27 maart om 20.00 uur in SIO. Dit is de 2e avond maar de beide avonden staan los van elkaar dus nieuwkomers zijn welkom!

Nieuwe website	Anneke v.d. Meulen
-----------------------	--------------------

Heeft u de nieuwe website al bekeken?

Deze is bereikbaar via www.adventskerk.nl.

Mocht u willen reageren dan kan dat via webbeheerder@adventskerk.nl

Vrijwilligersavond 2019	KR / Anneke v.d. Meulen
--------------------------------	-------------------------

Samen zijn we gemeente van God. Dit wordt mogelijk gemaakt door de vele vrijwilligers die allemaal verschillende taken uitvoeren. Voor hen organiseert de kerkenraad een gezellige avond op donderdag 16 mei of vrijdag 24 mei. Voert u vrijwilligerstaken uit in onze gemeente, houdt dan alvast één van deze avonden vrij vanaf 17.30 uur. Binnenkort volgt meer informatie. Het belooft in ieder geval een mooie ontmoeting te worden: gezellig, op smaak eneen vleugje sportief!

De voorbereidingscommissie: Anna Oldenkamp, Monique Bruins Slot., Anneke van der Meulen.

“Woordenschat” dagboek voor de veertigdagentijd	Anneke v.d. Meulen
--	--------------------

Het veertig dagen boekje draagt dit jaar de titel “Woordenschat”. Het boekje is op zondag 17 en 24 februari en zondag 3 maart tegen betaling van € 4,50 verkrijgbaar na de dienst in zaal 2. Het boekje is geschreven door schrijvers van de Adventskerk, Oosterkerk en Open kring. Aan de hand van de teksten wordt u meegenomen richting Pasen. Na aftrek van de kosten is de opbrengst bestemd voor het werk van Kerk in Actie in Jeruzalem. Achter in het boekje is een uitgebreidere toelichting opgenomen.

Anneke van der Meulen /an.vandermeulen@planet.nl

Oproep: Vrijwilligers gezocht	Jenny Duijff
--------------------------------------	--------------

Vrijwilligers voor Geestelijke Verzorging Isala

Met de Oecumenische vieringen op zondag in Isala dragen wij bij aan welzijn van patiënten en hun familie.

Om dit mogelijk te maken, zoekt de vakgroep Geestelijke Verzorging vrijwilligers.

- Voor het uitnodigen van patiënten:

eens per maand op vrijdagmiddag van 13:30 tot 16:00 uur

- Voor het halen en brengen van patiënten op zondag:

eens per twee maanden van 9:15 – 11:30 uur

- Voor Isala Cantat, het koor dat 2 wekelijks de vieringen vast ondersteunt, zoeken wij tenoren en bassen.

Met name voor vrijdagmiddag zoeken wij versterking. Wat houdt het in?

Op vrijdagmiddag nodig je met twee anderen persoonlijk patiënten uit. Een klus die veel voldoening geeft. Vaak horen wij van mensen: 'Het is fijn dat je ook in het ziekenhuis een kerkdienst kan meemaken'. In een kennismakingsgesprek vertellen we graag meer.

Informatie en of opgeven bij: he.groen@isala.nl / tel. 038-4244335

Geef de pen door	Aly van der Spek
-------------------------	------------------

lied 806: zomaar te gaan met een stok in de hand.

Als kleuterjuf koos ik vaak een van de eenvoudige en mooie liedjes van Hanna Lam bij de Bijbelverhalen. Met een knoestige stok in de hand en alle kinderen in een rij er achteraan, zongen we dit lied. Zoals Moses met zijn volk door de woestijn, zo liepen wij in de klas en door de gangen van de school.

De woorden maken nog steeds een diepe indruk op mij. **VERTROUW** op MIJ. Dat is de kern van de tekst. Zoals een kind vertrouwensvol de hand legt in die van een volwassene.... Zo'n soort vertrouwen. Soms kan ik dat wel, maar ook heel vaak niet! Dan heb ik veel vragen, naar het waarom en het waartoe.

Door de regel:altijd maar hopen.... komt het, dat ik het blijf zingen.

Ik geef de pen door aan Ria Revet.

Rwanda: Opvang Weeskinderen	ZWO/Hennie de Lange
------------------------------------	---------------------

Opnieuw beginnen na een trauma. In 2019 is het 25 jaar geleden dat één miljoen Rwandezes werden afgeslacht. De jongvolwassen Rose Mukankaka overleefde de genocide maar verloor haar ouders, broers en zussen. Ze besloot dat ze God wilde dienen door kinderen die tijdens de genocide wees waren geworden, op te vangen en onder te brengen in pleeggezinnen. Zo ontstond Mwana Ukundwa. (geliefd kind). In de afgelopen 25 jaar is het werk veranderd. Rwanda telt bijna 230.000 weeskinderen. In 1995, tijdens de oprichting van deze organisatie, waren kinderen vooral wees door de genocide. Tegenwoordig steunt de organisatie kinderen die hun ouders aan hiv/aids hebben verloren, of zelf besmet zijn. Zij krijgen medicijnen, schooluniformen en leren om te gaan met hun ziekte. Ook alleenstaande moeders die besmet zijn, worden ondersteund in zorg voor zichzelf en hun gezin. De medewerkers van Mwana Ukundwa besteden ook veel aandacht aan voorlichting over hiv/aids. Als ZWO willen we dit project in de 40-dagentijd ondersteunen. De Paarse bussen staan dan in de kerk voor Mwana Ukundwa. Helpt u mee om dit werk mogelijk te maken?

U kunt ook een bijdrage overmaken via NL89ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte 40dagentijd.

Zie ook <https://www.kerkinactie.nl/projecten/opvang-en-scholing-van-weeskinderen>

Ontmoetingshuis Moderne Devotie	Hans Tissink
--	--------------

De pioniersplek Ontmoetingshuis Moderne Devotie heeft ook in maart weer enkele boeiende avonden. Op dinsdag 12 maart is ds. Nelleke Boonstra in de Grote Kerk onze spreker.

Het thema van de avond is “de zusters in de begintijd van de Moderne Devotie”. Nelleke Boonstra is predikant in de Protestantse kerk, 65 jaar en woont in Deventer. Zij schrijft: “De zusters van het gemene leven hebben mij vanaf mijn studie theologie aan de VU geboeid. Hoe konden vrouwen zoveel aandacht krijgen van een zo groot man Geert Grote? En hoe is hun bekendheid bewaard gebleven de eeuwen door? En wat hebben zij betekend toen, wat kunnen zij betekenen nu? Deze drie vragen ben ik gaan onderzoeken en ik ben veel te weten gekomen. Graag wil ik dit met jullie delen. We gaan mediterend aan de slag met Rapiaria die in de 15e eeuw de ronde deden en luisteren naar een paar bijzondere zusters uit het Meester Geerts Huis van Deventer”.

Op dinsdagavond 26 maart zal Christine Pilon (onze voormalige stagiaire) een korte inleiding houden in Het Vliegende Paard over het thema: God als einddoel. Voor verdere info en opgave: www.ontmoetingshuismodernedevotie.nl tijd: 18.30 – 21.00 uur. Van harte welkom.

Koffieconcert Adventskerkcantorij	Adventskerkcantorij
--	---------------------

'Het is weer tijd voor een koffieconcert', vonden de leden van de Adventskerkcantorij. Mensen die een zondagochtend luisterrijk willen besteden, worden bij deze van harte uitgenodigd deze zanguitvoering bij te wonen. Het concert zal plaats vinden na de zondagse kerkdienst en rond 11.00 u. beginnen. O.l.v. Johannes Dijkstra zal de cantorij samen met het kerkkoor DoRe-vocaal een aantal prachtige zangstukken uit de liturgische traditie ten gehore brengen. Dus....noteer

Zondag 24 maart, plaats: de kerkzaal van SIO, Tijd: rond 11.00 u .

Orgel en piano zullen bespeeld worden door Bob v.d. Linde.

Na afloop is er een collecte waarvan de opbrengst bestemd is voor de wijkkas.

Reis Israël - Jordanië	Anneke v.d. Meulen
-------------------------------	--------------------

De reis naar Israël – Jordanië gaat in april /mei niet door wegens onvoldoende animo. Deze reis wordt –bij voldoende belangstelling - verplaatst naar november 2019. We horen graag of u belangstelling heeft - voor 1 maart 2019. Informatie: an.vandermeulen@planet.nl /06-53720539

Limonadeconcert	Nel v.d. Maden
------------------------	----------------

Muzikale jeugd, opgelet: 31 maart, na de kerkdienst(± half 12), is er in de Oosterkerk weer een limonadeconcert.

Muzikale jeugd uit Adventskerk en Oosterkerk, laat van je horen! Van beginners tot gevorderden, klein of groot, iedereen is welkom.

Je mag individueel of met een groepje een stukje muziek spelen of zingen en we studeren samen een vrolijk orkeststukje in. Daarvoor repeteren we op de zondagen 10, 17 en 24 maart, aansluitend aan de kerkdienst(± half 12) o.l.v.

Geeske. Wil je meer weten of meteen aanmelden? Mail naar

Nel v.d. Maden (muziek@oosterkerk) of

Geeske Koopman (koopman-ridderbos@hetnet.nl)

Kloosterweekend 20-23 maart 2020	Anneke v.d. Meulen
---	--------------------

Kloosterweekend 20-23 maart 2020 in Chevetogne (België)

Thema: “Bidden met Iconen”

We hopen een lang weekend van vrijdag 20 maart tot en met maandag 23 maart 2020 in het bijzondere Benedictijnerklooster te Chevetogne (België) door te gaan brengen. Zie: www.monasterechevetogne.com. Het belooft een heel mooi verblijf te worden. Daarin zullen we kennismaken met de Oosters-orthodoxe liturgie. Dit gebeurt via ontmoetingen met de monniken, bezoek aan het wierookatelier en natuurlijk de vieringen met indrukwekkende rituelen en onvergetelijke muziek. Ds. Hans Tissink en ds. Ad van Noord zijn de geestelijke begeleiders in het weekend. Het thema van het weekend is: ‘Bidden met iconen’. Aangezien we op tijd de kamers dienen te reserveren vragen we nu al opgave. Er zijn alleen tweepersoonskamers beschikbaar en een zeer beperkt aantal eenpersoonskamers (voor bijzondere gevallen). De heren slapen in het kloostercomplex en de dames in het nabijgelegen gastenverblijf Béthanie. Sanitair is in de meeste gevallen op de gang. De kosten komen op ongeveer € 165,- inclusief logies, ontbijt, diner en lakenpakket. Opgave en informatie en aanmelden voor 1 maart 2019 bij Anneke van der Meulen: an.vandermeulen@planet.nl - 06-53720539.

Vrouwengespreksgroep Adventskerk	Ria Hiemstra en Janny Sieders
---	-------------------------------

Vrouwengespreksgroep is al vele jaren een begrip in de A.K. Onze groep bestaat op dit moment uit 15 leden. We behandelen vele onderwerpen. Dit wordt door sommige deelnemers voorbereid of er wordt een spreekster/spreker uitgenodigd. We nodigen u uit om eens een avond te gast te zijn en de sfeer te proeven. Het is niet leeftijd gebonden. We komen altijd samen op de laatste woensdag van de maand in SIO. In de stille week hebben we op de woensdagavond een gezamenlijke sobere maaltijd en een paas liturgie bij één van de deelnemers thuis.

Predikanten	
Ds. N.A. (Nelleke) Eygenraam Tel. (038) 452 5223 dseygenraam@adventskerk.nl (vrij op vrijdag)	Ds. J.T. (Hans) Tissink Tel. (038) 337 4406 dstissink@adventskerk.nl (vrij op zaterdag)
Jongerenwerker	
Dhr. D.J. (Dirk Jan) Steenbergen Tel. (038) 466 2433 steenbergen8596@kpnmail.nl	
Voorzitter Wijkkerkenraad	Scriba Wijkkerkenraad
vacant	Dhr. P.J. (Peter) Izeboud tel. (038) 465 2967 scriba@adventskerk.nl
Kerkelijk Bureau: Molenweg 241, 8012 WG Zwolle Tel: (038) 421 7596, Email: administratie@pknzwolle.nl	
Banknummer: NL02 INGB 0004 7764 58 t.n.v. Wijkkas Adventskerk, Zwolle Banknummer: NL30 RABO 0113 9026 38 t.n.v. Diaconie Adventskerk, Zwolle Banknummer: NL 63 RABO 0387 3443 65 t.n.v. Verjaardagsfonds Adventskerk	
Website: www.adventskerk.nl	
Kerknieuws is een informatieblad voor en van de gemeenteleden Adventskerk. Kopij moet rechtstreeks betrekking hebben op de Adventskerkgemeente, mag maximaal 100 woorden bevatten en kan aangeleverd worden als een e-mail bijlage in Word via e-mailadres: kerknieuws@adventskerk.nl Het volgende nummer verschijnt begin april 2019 Kopij inleveren voor vrijdag 22 maart 2019 12.00 uur	

Berichtgeving van geboorte, stuur dan een geboortekaartje aan uw wijkpredikant, ouderling of contactpersoon. Het kerkelijk bureau stuurt geboortekaartjes namelijk niet door. De kerk leeft graag met u mee en kan dit alleen maar doen na door u geïnformeerd te zijn.

Let op: Nieuw rekeningnummer voor kerkbalans!

Wilt u controleren of u uw kerkbalans op ons nieuwe RABO-rekeningnummer overmaakt? Ook als u zeker weet dat u het goed doet?

Ons nieuwe rekeningnummer is:

NL54RABO 0373 734 166 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Zwolle.

Als u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met het Kerkelijk Bureau.

Tel: 038-4217596 of mail: administratie@pknzwolle.nl