



Kerknieuws

Informatieblad Wijkgemeente
Adventskerk

Talmaplein 2

Zwolle

Mei 2019

Nr. 103

Kerkdiensten Adventskerk	
Zondag 5 mei	9:30 uur ds. Nelleke Eygenraam 9:30 uur XL/XXL
Zondag 12 mei	9:30 uur ds. Hans Tissink, Doopdienst 19:00 uur Mw. Marijke Gehrels, Open Deurdienst
Zondag 19 mei	9:30 uur ds. Nelleke Eygenraam, Schrift en Tafel 10:00 uur XL/XXL in de Oosterkerk
Zondag 26 mei	9:30 uur dhr. Dirk Jan Steenbergen, Wind in de Zeilendienst
Donderdag 30 mei	10:00 uur ds Iemke Epema + dominicaanse pastor Hemelvaartsdag in de Dominicanenkerk
Zondag 2 juni	9:30 uur ds Elly Urban 9:30 uur XL/XXL
De Grote of Sint-Michaëlskerk	
Zondag 5 mei	16:30 uur Michaëlsviering
Zondag 12 mei	16:30 uur Michaëlsviering
Zondag 19 mei	16:30 uur Michaëlsvesper, Cantate
Zondag 26 mei	19:00 uur Michaëlsviering, mmv cantorij
Zondag 2 juni	19:00 uur Michaëlsvesper
IJsselbolder	
Zondag 26 mei	10:30 uur Zondagsviering

Pastoraal	ds. Nelleke Eygenraam en ds. Hans Tissink
-----------	---

RONDOM DE EREDIENSTEN

Zondag 5 mei

Op deze derde zondag van Pasen is het ook Bevrijdingsdag. Bevrijding als een nieuw begin. Het evangelie nodigt uit tot bezinning hierover (Lucas 24:35-48). Een nieuw begin. Niet alleen voor ons, hier, maar wereldwijd.

Zondag 12 mei 2019 zal er een kindje gedoopt worden. Het gaat om de doop van Jelte Adriaan Johan, zoon van Arnoud en Anneke Zwakenberg-Renting. We vieren rond de doopvont het geheim van God die van alle kinderen houdt. Het water van de doop verbindt ons met Jezus, met zijn ondergang en verrijzenis.

Uit de Bijbel lezen we Johannes 10: 22-30. Jezus vergelijkt ons met schapen. Een spiegelbeeld: Horen wij de juiste stem? Kennen wij de Ene? Willen wij de echte Herder volgen? Enfin, zoals altijd zit de Bijbel weer dicht op ons huid.

Zondag 12 mei is er weer een Opendeurdienst. We starten om 19.00 uur en de voorganger is Marijke Gehrels uit Amsterdam. Zij is onlangs afgestudeerd als theologe. Het jaarthema van de opendeurdiensten is: Bron van leven. Deze keer gaan wij het erover hebben hoe we vol kunnen houden. De opendeurdienst is een laagdrempelige dienst.

Kees Kuiper en Erik Janssen verzorgen het muzikale gedeelte, waarbij ze vooral veel improviseren.

Het belooft een verrassende dienst te worden. Welkom!

Zondag 19 mei

Het is zondag 'Cantate'. Dat betekent: Zing! Dat we een zingende gemeente zijn zullen we merken, want bijna alle onderdelen van de dienst kunnen gezongen worden. Op het leesrooster staat Johannes 13:31-35.

Niet beschikbaar	Predikanten
------------------	-------------

Van 30 mei t/m 2 juni is ds. Nelleke Eygenraam niet beschikbaar voor het kerkenwerk. Indien nodig wordt zij vervangen door ds. Hans Tissink.

Vanuit het jeugdwerk	Dirk Jan Steenbergem
-----------------------------	----------------------

Langzaam loopt het seizoen alweer op zijn eind. Het is Pasen geweest, we hebben een kamp gedraaid samen met de Oosterkerk, koekjes gebakken, broodjes gemaakt en nog veel meer.

Maar we zijn nog niet helemaal klaar met alles. Er komen nog een aantal kleine en grotere feesten aan.

Voor de kinderen

- Is er natuurlijke elke zondag oppas- en kindernevensdienst
- Komt er nog een GEZIN OP ZONDAG-viering, maar dat is pas 30 Juni, met de openluchtdienst. Tegelijk, de ouders kunnen kiezen, de kinderen gaan natuurlijk in de open lucht op hun manier bezig met het thema over de voetsporen.

Voor de tieners is er :

- XL/XXL, op 5 Mei, 19 Mei maar dan gaan we naar de Oosterkerk, dienst over kamp, 2 Juni, 16 Juni, 30 Juni
- Provider op Vrijdag : 24 Mei (bowlen), 28 Juni (fietstocht, BBQ, Zwemmen)
- 19 Mei : KERKDIENTST OVER KAMP in de OOSTERKERK 10.00u

Verder is er nog een Inspiritual Link-viering. Ook al in de ochtend !! en wel op 25 Mei, om half 10 in de Adventskerk.

Kruimels voor de ziel	Ds. Hans Tissink
------------------------------	------------------

Kruimels zijn zeer kleine stukjes brood. Niet het vele is goed, maar het goede is veel. Van Jezus leer ik om oog te ontwikkelen voor het kleine en onopvallende. Dat is een kunst die ieder van ons met vallen en opstaan mag ontwikkelen. In onze samenleving draait het dikwijls om de grootste, de beste en het duurste. Hoe meer, hoe liever. Geloof in God, de God van kleine mensen en zwakke krachten, leert me om de waarde van de 'omgekeerde wereld' te zien. Daarvoor zijn rust, stilte en aandacht onmisbare ingrediënten. Oog voor het kleine en onopvallende. Jezus geeft kinderen, armen en geringen voorrang in het Koninkrijk van God. En zelfs deze Mensenvriend laat zich corrigeren door een buitenlandse vrouw (Matteüs 15: 21-28). Als Jezus haar hulproep afwijst, zegt zij: 'Er vallen kruimels brood onder tafel. Dat mogen de honden toch wel opeten.' Jezus prijst vervolgens haar groot geloof.

Wat zouden de kleine kruimels vandaag voor onze ziel kunnen zijn? Iets om stil en aandachtig te proeven en te herkauwen. Eet smakelijk.

Zomerkring	Vorming en Toerusting
-------------------	-----------------------

Voor ieder die het fijn vindt om in de 'stille tijd' van de zomerperiode andere mensen te ontmoeten voor onderlinge bezinning, verdieping en uitwisseling is er de zomerkring. Iedereen is welkom! In wijkcentrum SIO (Thorbeckelaan 2) bespreken we met elkaar actuele onderwerpen die we telkens in verband brengen met de Bijbel en/of ons geloof.

In de zomerperiode van 2019 staan de volgende woensdagmiddagen gepland (telkens van 14.00-16:00 uur): 15 mei, 12 juni, 10 juli en 7 augustus 2019 in wijkcentrum SIO. Meedoen kan per keer. Graag van te voren aanmelden bij ds. Nelleke Eygenraam (dominel@hetnet.nl tel. 038-4525223).

Impressie kerkenraad 1 april	Anneke van der Meulen
-------------------------------------	-----------------------

De vergadering wordt geopend met een bezinningsmoment. Nelleke gaat in op het benoemen van politiek gevoelige onderwerpen in de kerk. We wisselen gedachten uit in subgroepen aan de hand van een aantal Bijbelteksten. De kerkenraad stelt vervolgens de jaarrekening vast en tevens het verslag van de kascontrole commissie, die decharge wordt verleend. De kerkenraad stemt in met de gezamenlijke aanvraag met de Oosterkerk voor het stimuleringsfonds, gericht op het bevorderen van het kerkzijn samen met de jongere generatie. Op 15 april wordt er een mondelinge toelichting gegeven aan de commissie. Binnenkort wordt kennis gemaakt met de taakgroep Communicatie van de Oosterkerk en in mei gaan Oosterkerk en Adventskerk samen verder in gesprek in het kader van het project Waarderende Gemeentopbouw. Input vanuit onze gemeente wordt verzameld op 14 april, aansluitend aan de dienst tijdens een kort gemeenteberaad wat alleen hieraan wordt besteed. Zo ontwikkelen zich meerdere activiteiten waaraan diverse gemeenteleden enthousiast deelnemen. Mocht u ook uw talenten in willen zetten informeer dan vrijblijvend bij één van de ambtsdragers of bij de predikanten. We sluiten de vergadering om 22:00 uur af met Lied 903, vers 1 en 5 en met aansluitend een drankje in de bar van SIO.

Waarderende gemeenteopbouw (WGO)	werkgroep WGO
---	---------------

Na de dienst op 14 april hebben we als gemeente gewerkt aan een gezamenlijk beeld van onze gemeente met behulp van een Wall of Wonder. Er was een hoge opkomst! We spraken met elkaar over verleden, heden en toekomst van onze gemeente. Dat leverde het hieronder beschreven beeld op. Met dank voor een ieders bijdrage!

1. In het verleden staat het samengaan van Gereformeerd en Hervormd centraal in de ontwikkeling en opbouw van de Adventskerkgemeente. Er was veel aandacht voor vernieuwing en experiment. Kenmerkend waren de (over) volle diensten, aanwezigheid van veel jonge gezinnen, veel jeugd en veel kinderen met de daarbij behorende activiteiten. Van grote invloed was het verschil tussen beide predikanten waarop terugloop kerkgangers volgde.
2. In het heden vindt men het samen gemeente zijn en de betrokkenheid op elkaar van belang - van jong tot oud. Er is ruimte voor iedereen en we zijn een veelkleurige gemeente. Dit uit zich in de aanwezigheid van verschillende soorten vieringen en diverse activiteiten op het gebied van vorming en toerusting. Zowel leerhuizen als geloofsgesprekken krijgen vorm. Door de dienstenveiling zijn er veel ontmoetingen en er ontstaan in deze periode veel nieuwe contacten. Het elkaar leren kennen neemt een belangrijke plaats in. We vinden het belangrijk om samen kerk te zijn in Zuid met ruimte voor de verschillende geloofsbelevingen.
3. Ook in de toekomst willen we graag een veelkleurige gemeente blijven in Zuid met aandacht voor elkaar. De verbondenheid met elkaar willen we tot uiting brengen door middel van de activiteiten die er nu al zijn. Vorming en toerusting en de Dienstenveiling zijn belangrijke middelen om elkaar te ontmoeten en te leren kennen. We willen onderzoeken op welke manier we de jongeren en jonge gezinnen weer kunnen betrekken bij de gemeente. Er is behoefte aan meer geloofsbeleving met ruimte voor de Heilige Geest.

Op 25 mei komen de werkgroepen WGO van Adventskerk en Oosterkerk bij elkaar om het vervolgetraject voor te bereiden. De volgende bijeenkomst met U als gemeente zal zijn direct na de zomerperiode.

Kijkje in de keuken De Bloemengroep	Raad Eredienst
--	----------------

Iedere zondag staat er voor in de kerk een boeket bloemen. Wie verzorgt dit? Lamberta Spijkerboer, al jaren coördinator, vertelt dat de bloemengroep uit 12 (!) vrouwen bestaat. Om de beurt (of in 2-tallen) kopen zij op vrijdag een boeket in de (kerkelijke) kleur van de zondag. In de kerk wordt een passende vaas erbij gezocht en wordt het boeket op de Avondmaalstafel klaargezet.

Bij de aanschaf wordt, behalve naar de kleur, ook gekeken of het boeket van grote afstand mooi te zien is. Na afloop van de dienst wordt het boeket door een kerkganger naar een (ziek) gemeentelid gebracht.

In de tijd voor Kerst (Adventstijd) en voor Pasen (de 40-dagen tijd) verzorgt de bloemengroep ook een liturgische schikking op het muurtje voor in de kerk. Hierbij wordt aangesloten bij het project van de kindernevendienst. Elke zondag verandert er iets aan de schikking.

De bloemen en materialen worden betaald vanuit het verjaardagsfonds.

Ontmoetingshuis Moderne Devotie	Hans Tissink
--	--------------

De pioniersplek Ontmoetingshuis Moderne Devotie heeft in mei enkele bijzondere avonden in petto. Op dinsdag 8 mei zal dr. Inigo Bocken een lezing houden over het thema: *De praktische mystiek van de Moderne Devotie*.

De Moderne Devotie staat bekend om haar praktische oriëntatie. Toch werd deze beweging ook voortgedreven door een diepgaande mystieke bewogenheid. Dit lijkt voor ons in de Laatmoderne Tijd een vreemde combinatie. Misschien is dit samengaan juist een uitdaging voor onze tijd. In deze lezing zal de nadruk liggen op een groot denker die als een kritische vriend van de Moderne Devotie beschouwd kan worden: Nicolaas van Cusa (1401-1464). Hij heeft vanuit zijn filosofisch-theologische zienswijze een heel eigen interpretatie neergelegd van waar het in de Moderne Devotie om ging.

Inigo Bocken (1968) is wetenschappelijk directeur van het Titus Brandsma Instituut, universitair docent aan de Faculteit Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen aan de Radbouduniversiteit en gewoon hoogleraar sociale filosofie aan de Cusanus Hochschule te Bernkastel-Kues (D). Hij heeft veel onderzoek verricht naar de spiritualiteit en de mystiek van de Late Middeleeuwen en de Vroegmoderne Tijd, maar ook naar hedendaagse theorievorming omtrent de mystiek (Michel de Certeau).

Deze bijeenkomst vindt plaats in de consistorie van de Grote Kerk (Grote Markt 18, kleine kostersingang bij de fontein). Kosten voor maaltijd, koffie en thee zijn 7,50 euro. Voor verdere info en opgave: www.ontmoetingshuismodernedevotie.nl
Tijd: 18.30 – 21.00 uur. Van harte welkom.

Op dinsdagavond 21 mei introduceert het Ontmoetingshuis een nieuw kaartspel met spreuken uit de *Navolging van Christus*. Dit kaartspel kan mensen met elkaar in gesprek brengen aan de hand van wijze uitspraken van Thomas a Kempis. Het spel is in eigen beheer ontworpen en kost 5 euro per exemplaar.

We gaan er een feestelijke ontmoetingsbijeenkomst van maken. De eerste exemplaren zullen worden uitgereikt aan enkele mensen die de Moderne Devotie een warm hart toedragen.

Wees van harte welkom op deze bijzondere en feestelijke avond. De kosten voor maaltijd en drinken bedragen voor deze gelegenheid 5 euro p.p.

Deze bijeenkomst vindt plaats in café Het Vliegende Paard (Voorstraat 17). Voor verdere info en opgave: www.ontmoetingshuismodernedevotie.nl Tijd: 18.30 – 21.00 uur. Van harte welkom.

Wandelen	Nelleke Eygenraam
-----------------	-------------------

‘Sta even stil-wandeling’

Ook voor wie dit niet bij de Dienstenveilig heeft ingekocht bied ik de mogelijkheid om mee te lopen in de derde ‘Sta even stil- wandeling’: zaterdagochtend 1 mei om 8:00 u. We starten bij de ‘grondwatermeter’ aan de Schellerenkweg, onderaan de Schellerdijk. De wandeling duurt tot uiterlijk 9:30 u.

Wandelen is in beweging zijn en goed voor lichaam en geest. Tegelijk kan even stil staan heel heilzaam zijn. Dus niet alleen doorlopen, maar ook tot rust komen, kijken waar je bent, wat de omgeving met je doet, je bezinnen. Hoe het weer ook is: de wandeling gaat door. Na de wandeling even napraten met een kop koffie/thee en iets lekkers.

Kosten: €5 per persoon, voor het goede doel (Voedselbank en Wijkkas). meld je aan bij Nelleke Eygenraam (T: 038-4525223, E: dominel@hetnet.nl).

Morgendauw op Hemelvaartsdag

Voor de Dienstenveiling deed ik een aanbod om in de vroege ochtend van Hemelvaartsdag donderdag 30 mei erop uit te trekken om wandelend en/of fietsend te genieten van het allereerste begin van de dag. Er is nog ruimte om mee te doen! We starten rond zonsopkomst om 6:30 uur. Vroeg opstaan dus! Maar

dan kun je ook volop genieten van het allereerste begin van de dag. We beginnen in de buurt van het tunneltje Aalvangersweg (Hoog Zuthem) en lopen ongeveer 15 km. Wie mee wil doen kan zich aanmelden bij ds. Nelleke Eygenraam (T: 038-4525223, E: dominel@hetnet.nl). Ieder neemt zelf eten en drinken mee. Kosten: €5 per persoon, voor het goede doel (Voedselbank en Wijkkas). Wie wil kan om 10:00 uur naar de oecumenische Hemelvaartsviering in de Dominicanenkerk.

Geloven dat helpen verandert	College van Diakenen PGZ
-------------------------------------	--------------------------

Dank zij uw steun hebben we in ZWOLLE weer velen kunnen helpen.

Diverse diaconale projecten helpen mensen die niet meer de eindjes aan elkaar kunnen knopen.

Steun voor de Voedselbank, Kledingbank, Schuldhulpmaatje, Hart voor Zwolle, en organisaties als Present zijn voorbeelden die uw steun goed kunnen gebruiken.

Op deze manier willen we de boodschap van geloof, hoop en liefde niet alleen uitdrukken in woorden maar ook in daden. Ook dit voorjaar rekenen velen in Zwolle weer op uw inzet en bijdrage. De enveloppen voor deze actie vindt u naast Kerknieuws in uw brievenbus.

Met hartelijke dank en groet,

het College van Diakenen van de Protestantse Gemeente Zwolle

Zomerpakkettenactie	Diaconie/ Dicky Strijbos
----------------------------	--------------------------

De zomerpakkettenactie is weer van start! Doe mee en meld u aan vóór 12 mei. In de afgelopen jaren heeft u er vast al van gehoord: de zomerpakkettenactie van Present.

Wat is de zomerpakkettenactie ook weer

Leden van kerken in Zwolle stellen (al dan niet in groepjes), een persoonlijk zomerpakket op maat samen voor gezinnen in Zwolle die het niet breed hebben en voor wie de zomer niet zo'n leuke periode is. Om hen heen gaan mensen met vakantie en graag zou zo'n gezin zelf ook wel eens wat extra's doen, maar dat valt niet mee als je samen met je 2 kinderen van € 70,- in de week moet rondkomen. Met een persoonlijk pakket op maat wordt de zomer voor deze gezinnen net een beetje zonniger.

Voorbeelden

De actie is al 5 jaar een succes! Dit valt

hier <https://www.destentor.nl/zwolle/zomerpakket-voor-arme-zwolvegezinnen~ab38c10a/> en hier <http://www.rtvfocuszwolle.nl/stichting-present-zwolle-organiseert-zomerpakkettenactie/amp/> te lezen.

Vorig jaar konden maar liefst 150 pakketten worden uitgedeeld, samengesteld door leden van de CGK Zwolle, de Vrije Evangelisatie Zwolle, de GKv's Plantagekerk, Koningskerk, Opstandingskerk en Ichthuskerk, de PKN Adventskerk, Stinskerk en Lutherse Kerk, de NGK II en GKv De Voorhof uit Nieuwleusen.

Is de zomerpakkettenactie dit jaar (weer) iets voor u/jullie?

Het is natuurlijk nog lang geen zomer, maar opgeven om mee te doen moet al voor 12 mei.

Op de website www.presentzwolle.nl/zomerpakkettenactie van Present valt te lezen hoe het werkt en kunt u zich aanmelden.

Bedankje	Hans Tissink
-----------------	--------------

Hartelijk dank voor uw medeleven

Op zondag 31 maart overleed Irma's moeder en mijn schoonmoeder Klazien Smits-Ritsema in de leeftijd van 85 jaar. Zij leed al jaren aan de ziekte van Parkinson. De laatste weken waren zwaar. Daags voor haar overlijden konden we als familie bij haar sterfbed een bijzondere huisdienst houden. Met elkaar werkten we daarna toe naar een warme afscheidsdienst in haar kerk te Broek op Langedijk op vrijdag 5 april. Wat ons allen zeer goed deed en bemoedigde, waren de vele kaarten, mailtjes en andere blijken van meeleven vanuit onze geloofsgemeenschap. Daarvoor willen we u allen heel hartelijk danken. Het voelt hartverwarmend om van de Adventskerk deel uit te maken. Warme groeten, ds. Hans Tissink, Irma Smits, Joël, Evianne en Lebo

Geef de pen door	Bep Oelen
-------------------------	-----------

Lied 608: De steppe zal bloeien.

Het is al heel veel jaren geleden dat dit lied door de cantorij voor het eerst in de Adventskerk werd gezongen, en elke keer weer word ik bij het zingen er van getroffen door de prachtige melodie. Geen dramatische muziek, passend bij de dorstigen uit couplet 1, of bij de ballingen uit het 2^e en bij de dode uit het derde couplet. Maar een lichte, vrolijke melodie die blijdschap uitstraalt omdat die

dorstigen te drinken krijgen, die ballingen terugkeren en die dode is opgestaan. Een lied van hoop dus. Hoop, in deze tijd waar we elke dag beelden zien van hongersnood, watertekort of watersnood, van de vele vluchtelingen.

Jezus, de opgestane dode, laat de mensen lachen...en juichen...en leven. Komt het dan tóch goed met deze wereld?

Graag geef ik de pen door aan Peter van Steenwijk

Kloosterweekend 2019	Anneke van der Meulen
-----------------------------	-----------------------

Met 15 mensen uit verschillende kerken en ds. Hans Tissink waren we het weekend van 22 – 24 maart in indrukwekkende St. Adelbertabdij in Egmond. Het thema voor dit weekend was “Levenskunst”. Aan de hand van Prediker 3 vers 1 t/m 15 bogen we ons over de uitdagingen die er zoal ons pad komen en ook keken we terug op onze levensgeschiedenis. De vertaling van de tekst naar onze eigen situatie leverde veel interessante gesprekken en levenslessen op. Dit jaar namen er ook een aantal jonge mensen uit de 30-plus groep deel. Het gaf de gesprekken een extra dimensie. Momenten met diepgang en de verbinding met elkaar waren ingrediënten voor een betekenisvol weekend, zo bleek uit de evaluatie. De getijdendiensten, de rustmomenten en het contact met de gastenbroeder, het heeft allemaal bijgedragen aan een mooi weekend. Op een zonnig terrasje in Egmond aan zee namen we afscheid van elkaar. Het was maar een paar dagen dat we samen opgetrokken hebben, maar het gaf een gevoel alsof we elkaar al veel langer kenden. Meer informatie over het jaarlijkse kloosterweekend bij Anneke van der Meulen, an.vandermeulen@planet.nl of Hans Tissink, dtissink@adventskerk.nl.

Opbrengst 40 dagen boekje 2019	Anneke van der Meulen
---------------------------------------	-----------------------

Het 40 dagen boekje “Woordenschat” heeft in totaal een bedrag opgebracht van €1422,60. Na aftrek van de drukkosten (€937,75) blijft er €484,85 over voor het goede doel: het Pastoraat in en om Redeemer church in Jeruzalem. Alle schrijvers en kopers hartelijk dank!

Vrijwilligersavond	Anneke van der Meulen
---------------------------	-----------------------

Het blijkt dat- door een misverstand - niet in alle gevallen een uitnodiging is ingesloten bij de vorige uitgave van Kerknieuws. Mocht u zich nog niet aangemeld hebben dan kan dit kan nog tot 6 mei as. U kunt zich aanmelden indien u een vrijwilligersfunctie in de kerk vervult. Opgave:

vrijwilligersavond.adventskerk@gmail.com met vermelding van voorkeursdatum 16 of 24 mei. Wij proberen deze te honoreren maar kunnen dit niet garanderen. Contactpersonen zijn: Monique Bruins Slot, moniquebruinsslot@online.nl, Anna Oldenkamp, annaoldenkamp@home.nl, Anneke van der Meulen, an.vandermeulen@planet.nl.

Let op: Nieuw rekeningnummer voor kerkbalans!

Wilt u controleren of u uw kerkbalans op ons nieuwe RABO-rekeningnummer overmaakt? Ook als u zeker weet dat u het goed doet?

Ons nieuwe rekeningnummer is:

NL54RABO 0373 734 166 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Zwolle.

Als u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met het Kerkelijk Bureau.

Tel: 038-4217596 of mail: administratie@pknzwolle.nl

Predikanten	
Ds. N.A. (Nelleke) Eygenraam Tel. (038) 452 5223 dseygenraam@adventskerk.nl (vrij op vrijdag)	Ds. J.T. (Hans) Tissink Tel. (038) 337 4406 dstissink@adventskerk.nl (vrij op zaterdag)
Jongerenwerker	
Dhr. D.J. (Dirk Jan) Steenbergen Tel. (038) 466 2433 steenbergen8596@kpnmail.nl	
Voorzitter Wijkkerkenraad	Scriba Wijkkerkenraad
vacant	Dhr. P.J. (Peter) Izeboud tel. (038) 465 2967 scriba@adventskerk.nl
Kerkelijk Bureau: Molenweg 241, 8012 WG Zwolle Tel: (038) 421 7596, Email: administratie@pknzwolle.nl	
Banknummer: NL02 INGB 0004 7764 58 t.n.v. Wijkkas Adventskerk, Zwolle Banknummer: NL30 RABO 0113 9026 38 t.n.v. Diaconie Adventskerk, Zwolle Banknummer: NL 63 RABO 0387 3443 65 t.n.v. Verjaardagsfonds Adventskerk	
Website: www.adventskerk.nl	
Kerknieuws is een informatieblad voor en van de gemeenteleden Adventskerk. Kopij moet rechtstreeks betrekking hebben op de Adventskerkgemeente, mag maximaal 100 woorden bevatten en kan aangeleverd worden als een e-mail bijlage in Word via e-mailadres: kerknieuws@adventskerk.nl Het volgende nummer verschijnt begin juni 2019 Kopij inleveren voor vrijdag 17 mei 2019 12.00 uur	

Berichtgeving van geboorte, stuur dan een geboortekaartje aan uw wijkpredikant, ouderling of contactpersoon. Het kerkelijk bureau stuurt geboortekaartjes namelijk niet door. De kerk leeft graag met u mee en kan dit alleen maar doen na door u geïnformeerd te zijn.