



ADVENTSKERK ZWOLLE-ZUID

Kerknieuws

Informatieblad van de Adventskerk

Talmaplein 2, 8014 AR Zwolle

Juni 2019 nr. 104

Kerkdiensten Adventskerk	
Zondag 2 juni	9.30 uur ds. Elly Urban 9.30 uur XL/XXL
Zondag 9 juni	9.30 uur ds. Hans Tissink, Pinksterfeest met Openbare Geloofsbelijdenis, mmv cantorij en verbeeldingsgroep
Zondag 16 juni	9.30 uur ds. Hans Tissink 9.30 uur XL/XXL
Zondag 23 juni	9.30 uur ds. Wim Hortensius
Zondag 30 juni	9.30 uur kort morgengebed in de Adventskerk 10.30 uur ds. Hans Tissink en Dirk Jan Steenbergen. Openluchtdienst, Wind in de Zeilen/Kind op zondag, op het erf van fam. Ter Avest, (Kleine Veerweg 7); inloop vanaf 10.00 uur
Zondag 7 juli	9.30 uur ds. lemke Epema
De Grote of Sint-Michaëlskerk	
Zondag 2 juni	19.00 uur Michaëlsviering
Zondag 9 juni	19.00 uur Michaëlsviering
Zondag 16 juni	19.00 uur Michaëlsviering
Zondag 23 juni	19.00 uur Michaëlsviering, cantate
Zondag 30 juni	19.00 uur Michaëlsviering
Zondag 7 juli	19.00 uur Michaëlsviering
IJsselbolder	
Zondag 30 juni	10.30 uur Zondagsviering

Kruimels voor de ziel	Hans Tissink
------------------------------	--------------

Dit keer schrijf ik over de kruimel van de vergeving. Vergeving is een basisingrediënt van ons geloofsvoedsel. Het zit in het overlevingspakket van elke spirituele reiziger en zoeker. Als mensen maken we geregeld fouten en rijden we scheve schaatsen. Elke keer bidden we met het Onze Vader: 'Vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven onze schuldenaren'. Vergeven vinden we vaak maar moeilijk. Zowel om te vragen als om te ontvangen. Want de ander heeft ons pijn gedaan. Dat zeurt soms jaren door. Wegvluchten en erover zwijgen vormen onze natuurlijke strategie. Maar onderhuids voelen we toch de schade en de wond in ons hart, elke keer als we de persoon zien. Vergeven is een uiting van kracht. Anselm Grün heeft het over de eerste stap: vergeef jezelf. Jij bent een bemind kind van God. Hij gunt je van harte zijn liefde en genade. Onze innerlijke strenge stem verlamt ons dikwijls. Het kan anders. Voel en benoem de pijn. Durf er eerlijk voor uit te komen. Verwijder vervolgens het mes dat de ander met zijn/haar verkeerde woord of daad in jouw binnenste stak. De ander die jou kwetste zou wel eens zelf een gekwetst kind kunnen zijn. Als ik dat beseft, weet ik me bevrijd. De ander heeft geen macht meer over mij. Ik vergeef zijn schuld en maak me los van de krenking. Vergeving bevrijdt en geneest. Ik kan als vrij en geliefd kind van God verder. Alleen met kruimels van vergeving komen we een stukje dichterbij Gods nieuwe wereld.

Pastoraal	Ds. Nelleke Eygenraam en ds. Hans Tissink
------------------	---

GEDOOPT

Op zondag 12 mei 2019 is *Jelte Adriaan Johan Zwakenberg* gedoopt. Jelte is de tweede zoon van Arnoud en Anneke en broertje van Jurre (Tolgaarderstraat 62, 8043 CJ).

RONDONOM DE EREDIENSTEN

Zondag 9 juni 2019 vieren we Pinksteren, het feest van de Geest. Onze Pinkstervreugde wordt extra bijzonder, want in deze dienst zal Duncan Leroy Esajas (Democratenlaan 199) belijdenis afleggen van zijn geloof. Dat verheugt ons zeer. De cantorij zal aan deze dienst meewerken, evenals de verbeeldingsgroep. We lezen uit de profeet Joël 3, Handelingen 2 en Johannes 20: 19-23. Het thema is: *De Geest krijgen*. Hoe werkt de Geest? Jezus blaast vlak na Pasen over zijn leerlingen heen en zegt: Ontvang de heilige Geest. Waar en wanneer krijg ik de geest? En hoe onderscheid ik de goede van de kwade geest? We zien uit naar een inspirerende en geestrijke Pinksterviering.

Zondag 16 juni 2019 luisteren we naar Johannes 3: 1-16. Jezus spreekt met de Farizeeër Nikodemus. En Hij heeft het over een nieuwe geboorte uit water en geest. Wat wordt er met die wedergeboorte bedoeld? Wanneer kunnen wij zo'n ervaring meemaken?

Zondag 30 juni 2019 vinden er twee ochtenddiensten na elkaar plaats. Om 9.30 houden we in de Adventskerk een kort morgengebed. Om 10.30 houden we een Openluchtdienst op het erf van de fam. ter Avest (Kleine Veerweg 7). De inloop begint om 10.00 uur met koffie en iets lekkers. Het thema is: Kun je Mij volgen? Jezus roept ons op tot navolging, maar hoe doe je dat? Deze Openluchtdienst is een combinatie van een Wind-in-de-Zeilen en Gezin op Zondag dienst. Het koor Koorbizniz 'Oosterwind' uit de Oosterkerk werkt aan deze bijzondere viering mee. Het belooft voor jong en oud een speciale belevenis onder de open hemel te worden. Van harte welkom.

Niet beschikbaar	Nelleke Eygenraam
-------------------------	-------------------

Na mijn ongelukkige val met de fiets, begin mei, heb ik heel veel bemoedigende kaarten ontvangen. Dat heeft mij ontzettend goed gedaan. Hartelijk dank daarvoor! Op het moment van schrijven ben ik nog thuis om in rust te herstellen. Gelukkig gaat het geleidelijk steeds beter. Het is echter nog de vraag of ik voorafgaand aan mijn vakantie, die op 15 juni a.s. begint, alweer aan het werk zal zijn. Even afwachten. Zowel tijdens mijn ziekteverlof als in mijn vakantie (15 juni

t/m 7 juli) is ds. Hans Tissink mijn eerste vervanger. Via de voicemail van zijn telefoon worden bellers zo nodig doorverwezen naar andere waarneming.

Vanuit de jeugd	Dirk Jan Steenberg
------------------------	--------------------

Belangrijke data voor de jeugd !!! Zet in agenda of telefoon!!

28 Juni : fietstocht, zwemmen BBQ voor XL en groep 8

Vertrek rond 19.00 uur bij SIO

30 Juni : Gezin Op Zondag in de Openluchtdienst Sporen volgen.

Verder : Elke zondag oppas en kindernevendienst

XL : 2 Juni, 16 juni, 30 Juni (openlucht)

Openluchtdienst 'Kun je mij volgen'	Raad Eredienst
--	----------------

Volgens goed gebruik vindt ook dit jaar weer een openluchtdienst vanuit de Adventskerk plaats. De familie ter Avest heeft hun erf op zondag 30 juni 2019 ter beschikking gesteld om deze bijzondere eredienst met als thema 'Kun je mij volgen' samen met u en jou te vieren. Hans Tissink gaat voor en Dirk Jan

Steenbergen verzorgt het deel voor de kinderen. Koorbizniz 'Oosterwind' uit de Oosterkerk geeft een muzikale bijdrage en Kees Kuiper begeleidt de dienst als pianist.

Locatie: Kleine Veerweg 7 in Zwolle. Tijdstip: inloop vanaf 10.00 uur met koffie.

Start van de dienst om 10.30 uur. Vind u het leuk om iets lekkers te bakken voor bij de koffie dan kunt u dit aangeven via raaderedienst@adventskerk.nl. Wilt u zelf een kopje meenemen voor thee of koffie en wilt u, indien mogelijk, een eigen stoel meenemen en zo veel mogelijk met de fiets komen? Komt u toch met de auto dan verzoeken wij u om te parkeren op de aangegeven plekken omdat parkeren langs de weg niet mag. Bij slecht weer (regen) vindt de dienst plaats in de Adventskerk. Mocht dit zo zijn dan wordt dit vermeld op de website.

Kijkje in de keuken	Raad Eredienst
----------------------------	----------------

Er lijkt wel geen eind aan te komen, zoveel mensen die hun medewerking verlenen aan de eredienst. Dit keer in de rubriek 'Kijkje in de keuken' de ouderling van ontvangst. Juist in deze tijd van individualisering is het zo belangrijk oog te houden voor iedereen die de eredienst bezoekt. De ouderling van ontvangst zorgt 1 tot 2 keer in de maand, samen met de medewerkers van ontvangst, voor het verwelkomen van gemeenteleden en let er op dat nieuwe bezoekers hun weg vinden. Zowel voor als na de dienst.

Rond de doop is het de ouderling van ontvangst die als 'ceremoniemeester' de doopouders begeleidt en familie ontvangt. Wil je missionair gemeente zijn dan hoort dit er echt bij.

Geef de pen door	Peter van Steenwijk
-------------------------	---------------------

Regelmatig wordt mij gevraagd waarom ik geloof. In het beantwoorden van de waarom-vraag ben ik niet helder, maar ik kan wel onder woorden brengen wat geloof voor mij betekent. Inspiratie, twijfel, betrokkenheid en liefde zijn kernwoorden waarmee ik steeds kennismaak vanuit de Bijbel, en die voor mij betekenis hebben gekregen. Dat sluit mooi aan bij het lied: "Geest van hierboven". De eerste regel is al gelijk raak: "Geest van hierboven, leer ons geloven, hopen, liefhebben door uw kracht". Ik mag hulp vragen in het geloof. Het blijft voor mij een leerproces. Het lied en de tekst brengen mij vreugde en hoop. Muziek G.G.Gastoldi (1554 - 1609) www.youtube.com : zoekterm : A lieta vita Muus Jacobse (1909-1972) www.liedboekcompendium.nl : zoekterm: 675 Ik geef de pen door aan Johan Geut.

Uitnodiging Masterexamen orgel	Bob van der Linde
---------------------------------------	-------------------

Na vier jaar bachelor, en twee jaar master studie is het bijna zover: mijn laatste eindexamen orgel. Een mooi moment waar ik u van harte voor wil uitnodigen. Het examen is op donderdag 6 juni 2019 om 20:00 in de Grote kerk van Vianen (Korte Kerkstraat 1, 4132 Vianen).
Op het programma staan onder andere de zesde toccata van Georg Muffat, en de passacaglia en sonate VI van Johann Sebastian Bach.
Toegang is vrij, graag even melden als u voornemens bent om te komen.
Graag tot ziens! www.bobvanderlinde.nl

Ontmoetingshuis Moderne Devotie	Hans Tissink
--	--------------

De pioniersplek Ontmoetingshuis Moderne Devotie houdt in juni nog twee bijzondere avonden. Daarna begint de vakantie. Op dinsdagavond 4 juni zal Mink de Vries na de maaltijd in het Vliegende Paard (Voorstraat 17) met ons een devotiewandeling maken in hartje Zwolle.
Op dinsdag 18 juni komen we voor de eerste keer bijeen op onze nieuwe locatie: de onlangs gerenoveerde Theodorakapel (Theodorahof 20, 8011AA Zwolle). Deze plek biedt weer nieuwe mogelijkheden voor viering, ontmoeting en bezinning.

Kosten voor maaltijd, koffie en thee zijn 7,50 euro. Voor verdere info en opgave: www.ontmoetingshuismodernedevotie.nl Tijd: 18.30 – 21.00 uur. Van harte welkom.

Contactgroep Schwerin – Zwolle Zuid	Gea Kramer
--	------------

Parallelgottesdienst

Onze partnergemeente in Duitsland nodigt ons uit om de Parallelgottesdienst in het weekend van 11 t/m 13 oktober 2019 bij te wonen. In dit weekend wordt in de Petrusgemeente de val van de muur 30 jaar geleden herdacht.

Een aantal gemeenteleden heeft al te kennen gegeven dit weekend mee te willen maken. Gaat u ook mee?

Voor gastadressen wordt gezorgd. Bij voldoende aanmeldingen is het huren van een 9-persoons bus een mogelijkheid. Het programma van het weekend zullen we in een volgend Kerknieuws bekend maken.

Gemeinsamen Wochenende

In het weekend van 24 t/m 26 april 2020 organiseren de beide contactgroepen een gezamenlijk toerustingsweekend in een zendingscentrum in Hanstedt in Duitsland. De datum staat vast, maar het programma moet nog ingevuld worden.

Informatie en aanmelden bij Gea Kramer, geakramer17@outlook.com / 06-10619991

Opbrengst 40-dagen project	ZWO/Gebca Velema
-----------------------------------	------------------

In de veertigdagentijd hebben we als ZWO aandacht gevraagd voor het Kerk in Actie-project: Opvang aidswezen in Rwanda. Via de paarse bussen en spaardoosjes kon u financieel bijdragen aan dit project. De opbrengst van de paarse bussen is € 899,81, in de spaardoosjes zat een bedrag van € 185,45. In totaal: € 1085,26. Een fantastisch resultaat. Hartelijk dank!

Inzamelen van postzegels, kaarten, mobiele telefoons, cartridges , oud geld en buitenlands geld	ZWO/Susan Lubbers
--	-------------------

U kunt postzegels, ansichtkaarten, geboortekaartjes, zelfgemaakte kaarten en kaarten van Anton Pieck sparen voor het werk van Kerk in Actie en de GZB. Vrijwilligers sorteren de postzegels en kaarten met zorg, kennis en aandacht. De postzegels worden verhandeld via verkoopadressen in Nederland en via nationale en internationale beurzen.

In 2018 was de totale opbrengst van postzegels en kaarten, door plaatselijke gemeenten, waaronder onze Adventskerk, € 28.969! Een fantastisch bedrag.

NB Een ansichtkaart is een enkele kaart, met op de voorkant een afbeelding en op de achterkant ruimte voor tekst en een postzegel. Deze kaarten kunnen verhandeld worden. Dubbele kaarten hebben geen handelswaarde en belanden bij het oud papier. Ook welkom zijn geboortekaartjes, zelfgemaakte kaarten en kaarten van Anton Pieck, voor het Kind en Stichting Kinderpostzegels.

Waar inleveren?

In de gang van de Adventskerk, onder de kapstok, staat een ton waar u alle bovengenoemde producten in kunt deponeren. Bedankt!

Omzien naar elkaar – samen eten in de zomer	Annemieke en Peter Izeboud
--	----------------------------

We zetten de traditie voort: wie deze zomer een keer zin heeft bij ons te komen eten: van harte welkom op alle of één van de volgende data (maximaal 8 personen kunnen tafelen per keer):

Donderdag 25 juli

Woensdag 7 augustus

Donderdag 22 augustus.

Vanaf 18.00 uur welkom en voor wie nog iets anders later op de avond wil doen: om ca. 20.00 uur zijn we meestal wel klaar. Wensen i.v.m. dieet worden meegenomen. Aanmelden tot 24 uur van te voren bij: a.f.izeboud@gmail.com
Of telefoonnummer: 038 465 29 67. Adres: Bastertkamp 17.

Predikanten	
Ds. N.A. (Nelleke) Eygenraam Tel. (038) 452 5223 dseygenraam@adventskerk.nl (vrij op vrijdag)	Ds. J.T. (Hans) Tissink Tel. (038) 337 4406 dstissink@adventskerk.nl (vrij op zaterdag)
Jongerenwerker	
Dhr. D.J. (Dirk Jan) Steenbergen Tel. (038) 466 2433 steenbergen8596@kpnmail.nl	
Voorzitter Wijkkerkenraad	Scriba Wijkkerkenraad
vacant	Dhr. P.J. (Peter) Izeboud tel. (038) 465 2967 scriba@adventskerk.nl
Kerkelijk Bureau: Molenweg 241, 8012 WG Zwolle Tel: (038) 421 7596, Email: administratie@pknzwolle.nl	
Banknummer: NL02 INGB 0004 7764 58 t.n.v. Wijkkas Adventskerk, Zwolle Banknummer: NL30 RABO 0113 9026 38 t.n.v. Diaconie Adventskerk, Zwolle	

Banknummer: NL 63 RABO 0387 3443 65 t.n.v. Verjaardagsfonds Adventskerk
Website: www.adventskerk.nl
Kerknieuws is een informatieblad voor en van de gemeenteleden Adventskerk. Kopij moet rechtstreeks betrekking hebben op de Adventskerkgemeente, mag maximaal 100 woorden bevatten en kan aangeleverd worden als een e-mail bijlage in Word via e-mailadres: kerknieuws@adventskerk.nl Het volgende nummer verschijnt begin juli 2019 Kopij voor juli en augustus inleveren voor vrijdag 21 juni 2019 12.00 uur

Berichtgeving van geboorte, stuur dan een geboortekaartje aan uw wijkpredikant, ouderling of contactpersoon. Het kerkelijk bureau stuurt geboortekaartjes namelijk niet door. De kerk leeft graag met u mee en kan dit alleen maar doen na door u geïnformeerd te zijn.

.