



Zondagsgroet - Adventskerk-gemeente

De volledige liturgie wordt op de beamer getoond

Datum: 25 augustus 2019

Voorganger: Ds. Hans Tissink
Ouderling: Henk v/d Sar
Ton Kamphuis
Diaken: Gerard ter Avest
Organist: Frans Dijkstra
Koster: Wim Oelen

liederenbord



Bloemengroet

De bloemen zijn vandaag met een hartelijke groet van de gemeente bestemd voor de heer en mevrouw Hoffman, P.J. Oudlaan 32. Wie wil na de dienst de bloemen naar hen toe brengen?

Meeleven

WIJ GEDENKEN

Doop

Vandaag zal *Luuk Erik van Dieren* worden gedoopt. Luuk is zoon van Erik en Renate en broertje van de tweeling Sara en Emy (Krulmate 41, 8014 KG) en kwam op 8 mei 2019 ter wereld. Het waterteken van de doop wil ons laten weten: Luuk is een kind van God. Hij hoort er helemaal bij, bij God en bij de mensen. Welkom!

Zondag 1 september afscheid diaken

In de kerkdienst van zondag 1 september 2019 nemen we afscheid van onze diaken Gerard ter Avest. Wij zijn hem dankbaar voor het ambtswerk dat hij acht jaar lang voor de Adventskerk en de PGZ heeft verricht.

Beschikbaarheid Ds. Nelleke Eygenraam

U heeft eerder al kunnen lezen dat Nelleke Eygenraam beperkt inzetbaar is. De kerkenraad acht het van groot belang dat zij zich daaraan houdt tot zij volledig hersteld wordt verklaard. Van de gemeente verwachten wij dan ook dat u haar niet zult benaderen. Zij zal voorlopig alleen planbare activiteiten doen. Maar lang niet alles is planbaar, zult u zeggen. Dat klopt.

Indien er sprake is van een overlijden, dan zal dat worden opgevangen door het uitvaartteam in Zwolle. Coördinator hiervan is Christa van Stappen (038-4543230).

Indien er een crisis optreedt en daarin pastorale bijstand gewenst is, dan kan Ds. Hans Tissink voor ondersteuning benaderd worden.

Oppassers gezocht!

Om de oppas draaiende te houden zijn wij dringend op zoek naar oppassers. Mocht u/jij het leuk vinden om af en toe een zondagochtend te spelen met kinderen van 0-4 jaar meld u/je dan aan bij Judith Kamphuis. Dit kan via: 06-28469870 of judithkamphuisvanbeek@gmail.com

Michaëlsvieringen - aanvang 19.00 uur

Wie de kerk binnenloopt ziet op het koorhek van het Hoogkoor de Tien Woorden staan. In de zomervespers staan deze oude Woorden, deze leefregels, uit Exodus 20, centraal. Op 25 aug. Is het thema: je zinnen niet zetten op.... van een ander - Susanna Bloem (lid evangelische Broedergemeente Zeist). Op 1 september is er een Michaëlsviering in het kader van de Gay Pride. Voorganger Mariska van Beusichem.

Startzondag 8 september 2019

We beginnen dit nieuwe seizoen met het thema 'Een goed verhaal'. Als christelijke gemeente zoeken we inspiratie in het goede verhaal van God en Jezus, en in al die goede verhalen die ons worden aangereikt, in de Bijbel, in de christelijke traditie. Gods Geest inspireert ons om die verhalen door te geven, ze in ons leven van betekenis te laten zijn, en zo hebben we elkaar ook goede verhalen te vertellen. Over hoe dat voor ons is, geloven en gemeente-zijn.

Op de startzondag, 8 september, gaan we met dit thema aan de slag. Ook zetten we samen een volgende stap in het traject van Waarderende Gemeentebouw, dat we als Oosterkerk en

Adventskerk zijn gestart. Die stap heet 'Vertellen', en we vertellen elkaar de verhalen over onze gemeente, wat we daarin waardevol vinden, waar we trots op zijn, wat we willen versterken. Een goed verhaal dus!

Startzondag: Ontmoeting Oosterkerk en Adventskerk in Wezenlandenpark

Op startzondag 8 september is dit jaar weer een ontmoeting in het Wezenlandenpark. Locatie is hetzelfde: aan de kant van de dierenweide. Van 12:00 tot 14:00. We starten met gezamenlijke lunch. Aan ieder wordt gevraagd een lunchpakket mee te nemen voor een ander. Dat delen we samen. Voor drinken en fruit wordt gezorgd. Na de lunch kunt u deelnemen aan één van de 6 activiteiten. Bij aankomst, voor de lunch, kunt u alvast kiezen welke activiteit u aanspreekt. Voor de jeugd is een apart programma. Er is kinderoppas. U bent van harte uitgenodigd.

Dienstenveiling 2019

Zaterdag 5 oktober a.s. is de jaarlijkse dienstenveiling weer. Zie voor meer informatie: akdv.nl. Daaraan voorafgaand is er een gezamenlijke maaltijd om 17.00 uur. Deze wordt georganiseerd door de Diaconie (opgave voor de maaltijd via diaconie@adventskerk.nl).

Kloosterweekend 2020

Van vrijdag 6 – zondag 8 november 2020. We gaan naar kloosterdorp Steyl in Tegelen, Limburg en logeren in het Heilig Hart klooster. Het thema is "Geef stem aan je geloof". Het weekend wordt begeleid door Ds. Cor Baljeu en Anneke van der Meulen. Er kunnen maximaal 15 personen mee. De prijs komt uit op € 150,- pp. Meer informatie en aanmelden: an.vandermeulen@planet.nl

Israël speciaal

Van 20 – 29 maart 2020 wordt er een unieke reis naar Israël georganiseerd met medewerking van Mariska van Beusichem, stadspastor in Zwolle. De prijs ligt rond de 1700 euro pp op basis van een 2 persoonskamer en half pension. Bij 20 personen gegarandeerd vertrek. Meer informatie: zie www.adventskerk.nl. In het najaar wordt er een informatieavond georganiseerd. Aanmelden: Anneke van der Meulen, an.vandermeulen@planet.nl.

Kindernevendienst

Tijdens de zomervakantie is er geen kindernevendienst. Wanneer er toch kinderen in de kerk zijn kunnen zij zich voor de dienst melden bij de oppasdienst.

Gebedsgroep

In verband met de vakantieperiode is er in juli en augustus geen gebedsgroep.

Geen gedrukte liturgie

Er verschijnt geen gedrukte liturgie, de liederenborden zijn opgehangen en de liederen en lezingen worden aangekondigd voor de luisteraars thuis. Zie ook: www.adventskerk.nl.

Zondagsgroet

Mededelingen kunnen aangeboden worden via webbeheerder@adventskerk.nl voor woensdagavond 19.00 uur. Berichten die later binnen komen of via een andere weg, worden niet gezien.

Uitgangscollecte bestemd voor de Diaconie

Steeds vaker doen mensen een beroep op de diaconie. Veel voormalige overheidstaken zijn overgeheveld naar de burgerlijke overheid. Er zijn mensen die alle snel gaande veranderingen en de digitalisering van de samenleving niet meer kunnen bijbenen. Zij kloppen vaker aan bij de diaconie. Soms vertrouwen zij alleen nog de kerk. Zij herkennen het als een organisatie die aandacht heeft voor de individuele mens. Deze mensen passen niet meer in het systeem. Ook die ene mens die niet meer kan meekomen is een mens en dus waardevol. Ook hen willen we graag blijven helpen. Het diaconaat gaat om het belang van de ander.

Na afloop van de dienst is iedereen van harte welkom in zaal 2 om elkaar te ontmoeten en samen koffie/thee/limonade te drinken. U kunt reageren op deze dienst via raadervedienst@adventskerk.nl of contact opnemen met de voorganger.

Kopij (max. 100 woorden) per email aan webbeheerder@adventskerk.nl (tijdelijk adres)- vóór woensdag 19.00 uur aanleveren. De meest actuele informatie vindt u op www.adventskerk.nl.