

Programma V&T 2020-2021

Voorwoord bij het programma-aanbod 2020-2021

De Raad V&T van de Adventskerkgemeente heeft weer een uitgebreid en divers programma kunnen opstellen. Het seizoenoverzicht vindt u in het bijgevoegde boekje. Graag wijzen we u op enkele bijzonderheden: het hele aanbod is ontstaan in samenspraak met de Oosterkerk en met de reeds bestaande contacten met de rooms-katholieke parochie. De in het programma genoemde activiteiten vallen onder verantwoordelijkheid van de wijkkerkenraad. De Raad V&T dankt alle bedenkers en aanbieders van ideeën hartelijk. Wij denken een mooi programma te hebben voor het komende seizoen en hopen dan ook op een grote deelname aan de diverse activiteiten van uw kant. Als u suggesties heeft voor het komende seizoen kunt u die voor februari 2021 doorgeven aan het secretariaat: raad.vent@adventskerk.nl Voor alle activiteiten die buiten de kerkgebouwen plaatsvinden geldt verzekeringstechnisch deze regel, dat deelname aan de betreffende activiteit voor eigen risico is.

Namens de Raad V&T, Christa Westerhof

Let op:

**Gezien de speciale omstandigheden dit V&T-seizoen, is
aankomen vooraf noodzakelijk.**

VASTE KRINGEN

Ontmoetingsmomenten ouders met kinderen

In de afgelopen jaren zijn er jaarlijks verschillende ontmoetingsmomenten geweest met ouders en kinderen in de basisschoolleeftijd. Deze traditie wordt voortgezet. Deze activiteit zal steeds plaatsvinden op zondagmiddagen en wordt voorbereid door enkele mensen uit de doelgroep zelf. Voor de kleinste kinderen is er oppas, voor de andere kinderen een eigen programma. Contactpersoon voor deze middagen is Arjette van der Wal: arjettevdw@hotmail.com

18+ gesprekskring Adventskerk

Ben jij tussen de 18 en 30 jaar en vind je het leuk om met andere jongeren te praten over wat jou ten diepste raakt? Dan is de 18+ gesprekskring iets voor jou. We maken gebruik van verschillende werkvormen zoals film, tekenen, kaartspel, bibliodrama, etc. We komen 1 keer in de 5 à 6 weken op een **zondagavond** bij elkaar van 19.30-21.30u. Informatie ds. Hans Tissink, dstissink@adventskerk.nl
Aanmelden via raad.vent@adventskerk.nl

18+ oecumenische gesprekskring

Al jaren draait er een oecumenische ontmoetingsgroep van jongeren vanaf 18 tot ongeveer 28 jaar. Eens per maand gaan jongeren met elkaar in gesprek over het leven en hoe voor ons geloven daarin een rol speelt. Ze komen bij elkaar in het Dominicanenklooster op een **dag** die ze **in overleg** vaststellen. Begeleider van deze groep is Frans van Oosten vanuit het Dominicanenklooster en bij hem is informatie en opgave mogelijk: fransvanoosten@kloosterzwolle.nl

30+ gesprekskring Oosterkerk

Iedere maand komt deze groep bij elkaar bij een van de deelnemers thuis om gedachten met elkaar uit te wisselen over wat geloven voor ieder persoonlijk is. We komen bij elkaar op de **eerste donderdag van de maand**. Eerder deden we dat altijd bij iemand thuis, maar vanwege de maatregel van de 1,5 meter afstand beginnen we dit seizoen in de kerk. We lezen dit seizoen samen het boek *Leegte achter de dingen. Mijn zoektocht naar een betekenisvol leven* van Claartje Kruijff. Je bent van harte welkom bij deze kring als je 30 bent of ouder (er is geen echte bovengrens). De eerste avond is op **do 3 sep** om 20.00u in de Oosterkerk. Informatie en opgave bij ds. Iemke Epema.

30+ groep Adventskerk

1 x per maand komt de 30+ op zondagavond van 20.00-21.30u bij elkaar. We gaan samen in gesprek over thema's rond het geloof, zingeving en levensvragen. Aan het begin van het seizoen bespreken we met elkaar welke onderwerpen we aan bod willen laten komen. De avond wordt voorbereid door een groepslid. Regelmatig nodigen we iemand uit om een onderwerp in te leiden en met ons te bespreken. Contactpersoon Yvonne van de Barg, edwinyvonne@planet.nl

Levensthema's voor 60-plussers

Mensen van 60 jaar en ouder zijn van harte welkom! We kiezen voor het voorjaar van 2021 rond de Paastijd. We komen 1x per maand bij elkaar. De **data** en tijden zijn nu nog niet bekend. Begeleiding door ds. Nelleke Eygenraam en Hadewieg Louissen. Kosten: € 2,- per keer voor koffie/thee. Opgave kan via het aanmeldingsformulier of een e-mail naar raad.vent@adventskerk.nl Max. 12 deelnemers.

Ontmoetingsgroepen met geloofsgesprek (GGG)

Gewoonlijk in een huiskamer, desnoods via videoverbinding. Elkaar vertellen wat je bezighoudt, wat het leven zinvol maakt, etc. Een goede setting om mensen te leren kennen of anderen uit te nodigen. Een groep kan bijv. de Bijbeltekst van de zondag bespreken, zelf onderwerpen kiezen of gebruikmaken van gespreksmateriaal bij een Bijbel(s)boek of -persoon. Veelal 1x per maand een avond of middag op **zo, ma, woe of do** bij een van de deelnemers thuis. Info bij: Jelle Zijlstra, tel. 038-4542 562 of jellezijlstra@telfort.nl of Harry Prins tel. 038-453 1068 of harryprins70@gmail.com en/of www.oosterkerk.nl bij Activiteiten: namelijk Bijbelkring en Groeigroepen.

Vacare-groep Zwolle

Soms zie je dat boven de ingang van een klooster staat: "Vacare Deo", "Leeg zijn voor God". Vaak lukt dat niet. Toch is er behoefte aan. Om leeg te worden van alle drukte in je hoofd. Om beter te kunnen omgaan met de hectiek van deze tijd. En vooral: om ruimte te maken voor de Geest van God die met ons meegaat door de tijd. In Zwolle bestaat nu al een aantal jaren een vaste Vacare-groep, zo'n 15 mensen. Iedereen is welkom! We oefenen ons in "leeg-maken" voor God, in christelijke meditatie. De meditatieve houding: hoe zit je, hoe adem je. Een tekst uit de Bijbel of van kerkvaders. Stilte en muziek. Elke derde **woe** van de maand om 20.00-21.15u in Wijkcentrum SIO. Gespreksleiding: ds.

Siebren van der Zee en ds. Henk Ottevanger. Kosten: € 2,- voor koffie/thee. We weten nog niet wanneer we kunnen starten in verband met corona, maar heeft u interesse meldt u zich vast aan. Info: h.ottevanger@hetnet.nl Opgave: raad.vent@adventskerk.nl Vacare als landelijke beweging: www.pkn.nl/vacare

GELOOFSVERDIEPING, ONTMOETING EN SPIRITUALITEIT

Ontmoetingshuis Moderne Devotie

De pioniersplek Ontmoetingshuis Moderne Devotie bestaat nu ruim 3 jaar. Op **di 22 sep** om 19.30u starten we weer in de Oosterkerk. Het thema is dan *Geduld in crisistijd*. Rond 21.15u wordt de avond afgesloten. Dit seizoen zijn de ontmoetingen in de Oosterkerk. Vanwege de situatie rondom het virus is er geen gezamenlijke maaltijd. De begeleiding van de avonden is in handen van ds. Hans Tissink en Mink de Vries. Voor meer info en andere activiteiten: zie de website. Aanmelding via website: www.ontmoetingshuismodernedevotie.nl De andere avonden in het najaar vinden plaats op:

6 okt	De zwakke mens (4.20)
20 okt	Ware rust (4.21)
3 nov	Herinneringen aan God (4.22)
17 nov	Diepe vrede (4.23a)
1 dec	Wat moet ik bidden? (4.23b)
15 dec	Nieuwsgierig (4.24)

Gedachten over gedichten

Een gedicht komt op een andere gevoelslaag binnen dan een “gewone” tekst. Om te ontdekken hoe een gedicht je raakt, is boeiend en inspirerend. Vooral als je dit samen met anderen doet. Het thema is nog niet bekend, evenmin als de **data**. Hierover volgt later de nodige informatie. Wel zal het net als andere jaren gaan om 3 bijeenkomsten overdag. Data nog niet bekend, maar waarschijnlijk voorjaar 2021. Locatie Wijkcentrum SIO. Begeleiding door ds. Nelleke Eygenraam en Hadewieg Louissen. Kosten: € 2,- per keer voor koffie/thee. Opgave kan via het aanmeldingsformulier of een e-mail naar raad.vent@adventskerk.nl Max. 12 deelnemers.

Zwols Leerhuis

Vanaf september start het Zwols Leerhuis, voor wie op zoek is naar theologische verdieping bij de zondagse lezingen. Telkens wordt de lezing behandeld van de komende zondag, ingeleid door een predikant. Iedere keer staat op zichzelf. U kunt dus één keer komen, of vaker. Data: **di 8, 15, 22 en 29 sep, di 27 okt, di 10, 17 en 24 nov**. Het leerhuis duurt van 20.00-21.30u. De bijeenkomsten vinden plaats in de Oosterkerk.

Vanaf 19.45u is er koffie/thee (€ 1,- per kopje). Aanmelden en vragen: leerhuis@elkz.nl Meer data en info op <https://www.oosterkerk.nl/>

Vrouwen aan het woord

Jaar op jaar wordt er een programma aangeboden voor vrouwen die in oecumenisch perspectief met elkaar in gesprek willen gaan. In de afgelopen jaren kwamen we telkens in de zaal bij de Lutherse kerk bij elkaar. Helaas lukt het niet om daar met 12 vrouwen of meer bijeen te komen. Gelukkig hebben we zaalruimte in de Adventskerk/Wijkcentrum SIO weten te regelen. Met inachtneming van de 1,5 meter afstand, kunnen we daar zonder probleem met 30 vrouwen bij elkaar komen. Een voordeel is dat SIO voldoende parkeergelegenheid heeft en een overdekte fietsenstalling. Het adres van SIO is Thorbeckelaan 2, 8014 AZ. Als thema voor het komende seizoen is gekozen voor *'Met zon en maan door de seizoenen gaan'*. De eerste bijeenkomst hopen we te houden op **14 okt vanaf 9.45u**. Evenals andere jaren houden we vast aan de 2e **woe** van de maand. Informeer bij khouweling@xs4all.nl of er ruimte is voor nieuwe deelnemers.

Vier bijeenkomsten over Simone Weil

In 4 bijeenkomsten lezen we in het werk van de joodse Simone Weil (1909-1943). Zij was filosoof, fabrieksarbeidster en politiek activist; in de oorlog nam ze deel aan het Franse verzet. Velen kennen haar van haar mystieke teksten, na haar dood verzameld in *Wachten op God*. Op 4 avonden is er naast de inleidingen ruimte voor gedachtewisseling. Van Weil zijn in het Nederlands verkrijgbaar: *Wachten op God* (ISBN 9789061317197) en *Liefde is licht* (ISBN 9789043533485). Jan Geurts leidde afgelopen jaar bijeenkomsten over Etty Hillesum. Data nog niet bekend. Tijdstip 20.00-22.00u (met koffiepauze). Locatie Wijkcentrum SIO. Opgave noodzakelijk. Leiding: Jan Geurts. Info: h.ottevanger@hetnet.nl Opgave: raad.vent@adventskerk.nl Max. 18 deelnemers.

Droomduiding

Sinds augustus 2019 volg ik, Joke Gosker, een opleiding voor droomduiding aan het Haden Institute in North Carolina. Deze opleiding is op christelijke grondslag gestoeld. Zie: www.hadeninstitute.com Bij wijze van stage wordt mij gevraagd een droomgroep te leiden voor een periode van 6 weken. 1 x per week komen we als groep bij elkaar om 2 uur lang elkaars dromen te helpen duiden. Het is verrassend om te

ontdekken wat dromen ons te vertellen hebben. Data nog niet bekend. Tijd: 19.30-21.30u. Locatie Wijkcentrum SIO. Leiding: Joke Gosker. Info: h.ottevanger@hetnet.nl Opgave: raad.vent@adventskerk.nl Max. 5 deelnemers per groep. Mochten zich meer dan 5 mensen melden, dan kan ik overwegen om 2 droomgroepen te starten.

In gesprek met Eritreeërs en de Eritrese kerk

In afgelopen jaren zijn veel vluchtelingen, o.a. veel Eritreeërs die hun land ontvlucht waren, Nederland binnen gekomen. Deze mensen zijn in meerderheid christenen die hier in verschillende kerken, zoals ook in Zwolle, bijeenkomen. Hun christelijke godsdienst dateert uit de eerste eeuwen en is mede ontstaan uit joodse wortels. Het is een kerk die zeer rijk is aan prachtige melodieën, rituelen en een intense beleving van de christelijke feestdagen en godsdienstige feest- en heiligendagen. Het is zeer de moeite waard met hun godsdienst nader kennis te maken in de vorm van een gesprek en een levend contact met hoe zij hun kerkzijn liturgisch ervaren. Datum nog niet bekend. Tijdstip 20.00-22.00u. Locatie Wijkcentrum SIO. Leiding: Jaap van Slageren en een lid van de Eritrese Kerk in Nederland. Info: h.ottevanger@hetnet.nl Opgave: raad.vent@adventskerk.nl

De Molukse kerk: achtergrond en betekenis

Ontmoeting met verhalen en gesprekken

Hoezo?

De Molukse Kerk in Nederland, in Zwolle?

Waar dan?

Waarom dan?

Wie dan?

Hoeveel richtingen?

Zo kan ik nog wel even doorgaan.

Wil je iets meer weten over achtergronden, betekenis toen en nu of misschien zomaar wat verhalen horen, schroom dan niet om je op te geven voor sowieso 2 avonden. Data nog niet bekend. Tijdstip 20.00-21.45u. Locatie Wijkcentrum SIO. Begeleiding: Bert Letwory. Kosten: € 2,- per keer voor koffie/thee. Info: h.ottevanger@hetnet.nl Opgave: via aanmeldingsformulier of mail naar raad_vent@adventskerk.nl

OECUMENISCHE VERNIEUWING

Vieringen

De Oosterkerk kent al een lange traditie van oecumenische ontmoetingen. Er zijn contacten met de Lutherse Gemeente, de Thomas a Kempis-parochie en de Dominicanen. De eerstkomende oecumenische viering vindt plaats op **zo 20 sep**, aanvang 19.00u aan het begin van de Vredesweek, in de Onze Lieve Vrouwe basiliek. Vanwege de huidige beperkingen in het aantal deelnemers hebben we dit jaar gekozen voor een avonddienst, naast de ochtendvieringen die de deelnemende kerken zelf organiseren. Tijdens het weekend van **za 31 okt en zo 1 nov** vindt er kanselruil plaats met de Dominicanen. Voorgangers in de Oosterkerk zijn dan pastor Hans Schoorlemmer en ds. Iemke Epema. In de Dominicanenkerk gaat ds. Nelleke Eygenraam voor samen met een van de voorgangers van die gemeenschap.

Het verhaal gaat

Elke tweede dinsdagmiddag in de maand (te beginnen op **di 13 okt** om 13.30u) is er in de Oosterkerk een oecumenische gespreksgroep, die met elkaar de verhalen leest en overweegt van ds. Nico ter Linden uit zijn serie *Het verhaal gaat...* Ook nieuwe deelnemers zijn van harte welkom! Opgave vooraf is niet nodig. Nadere informatie is te krijgen bij ds. Iemke Epema.

Zin in film

Naar een goede film kijken met de mogelijkheid er samen over na te praten, een activiteit die we opnieuw samen met de Dominicanenkerk, de Thomas a Kempis-parochie en de Oosterkerk organiseren. De ontvangst met koffie of thee is telkens vanaf 19.15u in het Dominicanenklooster, in de Refter, waarna om 19.30u de vertoning van de film begint. De eerste avond met de film *The Darjeeling limited* vindt plaats op **vrij 11 sep**, bij mooi weer in de kloostertuin. Op **do 29 okt** zal de film *Two popes* worden vertoond in het koor van de kerk (kleed u warm aan!) en op **do 10 dec** *Hors Normes*. In 2021 zijn te zien op **do 28 jan**: *Boven is het stil* en op **do 4 mrt** *Into great silence*. De entree bedraagt € 6,- inclusief de consumptie. Er is geen pauze. Na iedere film is er voor wie wil een nagesprek.

Oecumenische leeskring *Raak de wonden aan*

Over niet zien en toch geloven luidt de ondertitel van dit laatste boek van Tomas Halik. Wie de pijn in de wereld niet serieus neemt, kan God niet belijden, zo stelt de schrijver. Het verhaal van Thomas die Jezus' wonden aan wil raken, vormt zijn uitgangspunt. We lezen dit boek in de 40-dagentijd. Vorig seizoen waren we een avond bij elkaar geweest toen de bijeenkomsten abrupt afgebroken moesten worden vanwege de coronacrisis. U wordt gevraagd zich opnieuw op te geven als u vorig jaar deelnemer was. Ook voor nieuwe deelnemers wordt plek gemaakt. Van u wordt gevraagd het boek zelf aan te schaffen (prijs € 19,90). De **data** in het voorjaar van 2021 worden later bekendgemaakt. De bijeenkomsten worden gehouden in de Dominicanenkerk. Begeleiders zijn pastor Anneke Grunder en ds. Iemke Epema. Kosten zijn € 5,- per avond, inclusief koffie en thee.

EENMALIGE ACTIVITEITEN EN KRINGEN

Leeskring *Confessiones* van Augustinus

“God is licht en klank en geur en voedsel, Hij is de omhelzing van mijn innerlijke mens, Waar voor mijn ziel oplicht wat niet aan plaats gebonden is, Waar klinkt wat de tijd je niet afneemt, Waar een geur is die niet op de wind verwaait...”

Prachtige poëzie, krachtige theologie. En meteen begrijpelijk waarom dit boek nu al anderhalf millennium wordt gelezen en herlezen. We vervolgen de spannende ontdekkingstocht die in het vorig seizoen werd begonnen. In 2 jaar tijd, 1 keer per maand op een dinsdag, lezen we de *Belijdenissen* van Aurelius Augustinus. Ook mensen die er vorig jaar niet bij waren, kunnen aanhaken. De eerste avond is op **di 6 okt** 20.00u in de Oosterkerk. Opgave uiterlijk 25 sep bij Wilhelm Weitkamp:

w.weitkamp@artez.nl

Ethische dilemma's in de coronatijd

Op het moment dat we dit programma samenstellen (eind juni), schrijven de kranten over de vraag wie er naar de IC mag als er te weinig bedden zijn. Een complexe vraag met een nog veel complexer antwoord. In Isala is geestelijk verzorger en klinisch ethicus Annie Hasker, gemeentelid van de Oosterkerk, betrokken bij het opstellen van een nieuw protocol daarover. Tijdens de avond in het najaar zal zij een kijkje geven in de keuken van de ethiek. Waarom mag de geestelijk verzorger wel op bezoek, maar de eigen dominee nog niet? En als er te weinig beschermingsmiddelen zijn binnen Isala, hoe worden die dan verdeeld? De avond vindt plaats op **woe 28 okt** om 20.00u in de Oosterkerk. Dat geeft ons de kans om na de inleiding van Annie Hasker met elkaar in gesprek te gaan. Graag aanmelding vooraf bij Maartje van Loo: vanloomaartje@gmail.com We zullen met een kleine groep zijn van max. 10 deelnemers.